



Acta Publica

ÅRSRAPPORT 2023

Nätverkskriminaliteten i Sverige

-
- Alla dödsskjutningar 2023 – minst två av tre kan kopplas till gängmiljön
 - Stor kartläggning av nätverken, konflikterna och brottstrenderna
 - Specialgranskning av de unga utförarna

Sammanfattning

2023 kommer att gå till historien som ett mycket våldsamt år i Sverige. Ett år där gränserna för brutalitet och hänsynslöshet gång på gång har flyttats fram, på ett sätt som de flesta inte trodde var möjligt bara några månader tidigare.

Helt utomstående människor har mist sina liv då de har råkat komma i vägen för de kriminella nätverkens mindre nogräknade, ofta stressade och narkotikapåverkade fotsoldater. Brutala dåd har riktats mot anhöriga, i vissa fall i syfte att sätta press på och locka fram fienden, i andra med den direkta avsikten att skada eller döda. Barn, ibland inte ens straffmyndiga, har utnyttjats för att utföra våldsamma attacker på uppdrag av anstiftare högt upp i den kriminella hierarkin, som sitter säkert någon helt annanstans.

Acta Publica kartlägger kontinuerligt den organiserade brottsligheten och kriminella nätverk i Sverige och vill i denna vår första årsrapport dela med oss av den kunskap och information som detta ger. Vi ger här en samlad bild av vad det var som hände under 2023 – vad ledde fram till konflikterna och de brutala dåd vi sett? Vilka var nätverken och personerna bakom den mörka utvecklingen? På vilka sätt har den brottslighet vi sett under 2023 skiljt sig åt från tidigare år?

Ett utmärkande drag inom nätverksmiljön 2023 var just involveringen av mycket unga personer – barn. Som en del i denna rapport gör Acta Publica därför en stor kartläggning av misstänkta eller dömda unga utförare av grova våldsbrott under 2023. Det handlar om skjutningar, sprängningar och andra dåd som har haft en tydlig koppling till nätverk eller en klar prägel av de modus som används inom den här typen av miljöer. Totalt rör det sig om 83 individer födda 2005 till 2009, det vill säga personer som i lagens mening är eller nyligen har varit barn.

Resultatet av vår granskning visar på inget annat än ett stort misslyckande för samhället. Trots att det ofta saknas tidigare tillhörighet till kriminella nätverk bland de unga utförarna rör det sig knappast om helt okända individer. Över hälften, minst, av de 83 granskade individerna hade varit föremål för olika sociala insatser innan den nu aktuella händelsen. För 35 av dem har situationen varit så allvarlig att de en eller flera gånger har behövt tvångsombändertas. Flera har en historia av missbruk, konflikter och våld i hemmet, och har dömda föräldrar. 37 av dem var själva sedan tidigare dömda för brott. I flera fall har den nu aktuella händelsen ägt rum då personen varit på rymmen från HVB- eller Sis-hem.

Varningsklockorna har med andra ord ringt starkt och länge för många av de här barnen. Ändå har samhället inte lyckats stoppa dem, och nu står de här anklagade eller dömda för mycket allvarlig kriminalitet. Kostnaderna för det har blivit enorma, inte minst för de många människor som har drabbats av nätverkens hänsynslösa framfart. Utan att frånta utförarna deras eget ansvar för brotten, så är det också alldeles uppenbart att nätverken utnyttjar redan utsatta och sårbara personer. Individer som kan ha svårt att värja sig då gängen ömsom lockar, ömsom hotar. Barn som samhället inte har klarat av att skydda.

Acta Publica har även kartlagt samtliga de 55 fall där personer har dödat i skjutningar eller sprängningar. Vår bedömning är att minst två av tre dödsfall i dagsläget tydligt kan kopplas till nätverksmiljön, vilket säger en del om den här typen av kriminella grupperingars inflytande på det dödliga våldet i Sverige.

Rapporten avslutas med en framåtblickande bedömning av hur utvecklingen kan komma att se ut under 2024.

Om Acta Publica

Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi hjälper våra kunder att minska risk och bekämpa kriminalitet. Acta Publica erbjuder kraftfulla researchverktyg med tillgång till Sveriges största dokumentarkiv, rättsdatabaser, uppkoppling till folkbokföring, företagsfakta och andra externa databaser. Bland våra erbjudanden finns också professionella kartläggningar, utbildningar och föreläsningar.

Med eget underrättelsearbete kartlägger Acta Publica organiserad brottslighet och aktörer inom religiös och politisk våldsbejakande extremism. Kartläggningarna syftar till att identifiera individer, bolag och organisationer som utgör annars svårdetekterad risk och som ytterst hotar det demokratiska samhället.

Pro bono publico använder vi vår researchkapacitet och våra informationstillgångar till att undersöka företeelser och förhållanden i samhället som annars inte hade blivit belysta. Denna rapport är ett exempel på detta arbete. Fler rapporter finns för gratis nedladdning på vår hemsida, där läsaren också kan sätta upp sig på en sändlista för kommande rapporter.

Acta Publica är registrerad bifirma till Panoptes Sweden AB. Rapporten har inte tagit emot extern finansiering och utomstående har inte haft inflytande på innehåll eller utformning. Ansvarig utgivare är Mikael Ekman.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Om Acta Publica	4
Inledning	6
Metod	8
Urvalet i vår kartläggning om de unga utförarna.....	8
Konflikterna 2023	10
Första våldsvågen	10
Andra våldsvågen.....	13
Nätverken 2023	17
Våldsvågens nätverk.....	18
Stockholmsområdet	24
Sundsvall och Dalennätverkets lokala gren	25
Umeå.....	26
Västerås.....	27
Eskilstuna	28
Linköping	28
Norrköping.....	29
Göteborg.....	30
Malmö.....	31
Kristianstad.....	31
Mc-miljön	32
De unga utförarna	33
Åldersfördelning.....	34
Könsfördelning	34
Koppling till brottsplatsen.....	35
Tidigare dömda	36
Tidigare omhändertagna.....	37
Föräldrarna	40
De dödliga skjutningarna och sprängningarna	42
Trender 2023	45
Gästspelare för nätverken	45
Brutaliteten nådde nya höjder	48
Nätverkens informationskrig.....	51
Analys	54
2024 – vad kan vi vänta oss	56

Inledning

2022 fick ett våldsamt avslut. På juldagen sköts en känd gängkriminell ihjäl i Rinkeby, dagarna efter skedde skjutningar och sprängningar vid flera adresser i södra Stockholm och på nyårsafton dödades en man vid en skottlossning utanför en snabbmatsrestaurang i Vällingby. Men de sista dagarna av 2022 visade sig ändå bara vara en försmak av hur den gängrelaterade brottsligheten i Sverige skulle komma att utvecklas. För 2023 blev året då brutalitetens gränser sprängdes, bokstavligen.

Acta Publica, som kontinuerligt kartlägger den organiserade brottsligheten och nätverksmiljön i Sverige, kan när vi nu sammanfattar året som gått i denna årsrapport konstatera att några få aktörer har varit klart drivande i den mörka utvecklingen. I centrum står Foxtrotnätverket och till det ett antal anknutna personer och kriminella grupperingar, såväl allierade som fiender. Dessa har stridit mot varandra på ett sätt som på flera plan skiljer sig åt från hur tidigare konflikter har bedrivits mellan olika nätverk.

Ett sådant särdrag är just brutaliteten, som har tagit sig uttryck på flera olika sätt. Vi har sett ett stort antal hänsynslösa skjutningar och sprängningar på platser och tidpunkter där helt utomstående människor har riskerat att – och faktiskt har – mördats. Det har skett dödliga attacker medvetet riktade mot fiendens anhörigkrets. Inte sällan har personer långt ute i periferin blivit potentiella måltavlor.

Ett annat exempel är användningen av mycket unga personer, ofta barn, som har fått gå nätverkens blodiga ärenden. Dessa kriminella grupperingar har fått en större geografisk räckvidd och ser ut att ha kunnat nå andra individer än de som redan ingått i den etablerade kretsen, med hjälp av mobiler. Via dem och olika kommunikationsappar har anstiftare förmedlat order och uppdrag, som hämnd för någon uppfattad oförrätt. Slutligen har uppgiften landat hos ett barn som har förväntats utföra gärningen, vare sig han vill det eller inte. Detta utan att beställarna, som ofta befinner sig utomlands, behöver befatta sig med "smutsgöret" och slipper vara i närheten av någon risk för att åka fast eller själva skadas. Uttrycket "kanonmat" har inte sällan legat nära till hands.

Ett av många fall där den här empatilösheten har speglat sig rör två unga män från Östersund, som nyligen har dömts för stämpling till mord

på en vän till “Greken” i Sundsvall¹. De skulle inte göra detta själva, utan tanken var att låta en person under 18 år få “trycka”, det vill säga utföra själva gärningen. Det hela skedde på uppdrag av personer i kretsen kring Foxtrot-nätverket. En av de dömda männen har under förhören berättat att en av uppdragsgivarna ska ha sagt till honom att de i sökandet efter utförare skulle kolla med dem under 15 år, för de “är lätta att lura”.

1 Mål vid Östersunds tingsrätt, 2023. Läs mer om “Greken” och hans och andra nätverk på sid 17.

Metod

Denna rapport bygger på den löpande kartläggning som Acta Publica gör av den organiserade brottsligheten och nätverksmiljön i Sverige, samt av aktuella brott och utredningar kopplat till detta. Informationen kommer från såväl offentliga handlingar – som förundersökningar och domar – som från Acta Publicas egna underrättelseinhämtning.

Acta Publicas ambition är att ge en så tydlig och informativ bild som möjligt av nätverkskriminaliteten i Sverige under 2023. Det ska dock poängteras att denna rapport inte ska ses som någon fullständig redovisning över samtliga de våldsdåd som har skett i landet, eller av alla de nätverk och konflikter som har varit aktiva under 2023. Ett visst urval har gjorts där händelser har lyfts fram utifrån att de exempelvis sticker ut och har haft stor betydelse för utvecklingen, eller för att de väl representerar typiska scenarier inom nätverksmiljön. I avsnittet “Nätverken 2023” går vi in djupare på några av de grupperingar som allra mest har präglat gängkriminaliteten under året och gör en utblick över läget på några håll i landet som vi anser är relevanta att ta upp utifrån utvecklingen under 2023.

Samtliga bilder i rapporten kommer från olika förundersökningsprotokoll.

Urvalet i vår kartläggning om de unga utförarna

Via vår insamling av rättshandlingar, som exempelvis häkttningsframställningar, stämningsansökningar och domar, har vi kunnat identifiera ett stort antal individer som har utretts, åtalats eller dömts för inblandning i våldsbrott begångna under 2023 som har ett samband med konflikter mellan kriminella nätverk, eller för brott med modus som är typiska inom den här typen av miljöer. Den kopplingen kan vi göra dels utifrån egen underrättelseinformation, dels utifrån offentliga uppgifter från polis och åklagare.

De händelser som Acta Publica kartlägger är främst sprängningar² och skjutningar³, både genomförda och på försöks- och förberedelsestadiet. Även medhjälp, stämpling och anstiftan till den här typen av brott räknas in. Mordbrand är ett annat brott som ingår, då anlagda bränder under främst andra delen av 2023 förekom som en del av konflikterna. Individerna i vårt material kan även ha begått andra typer av gärningar med koppling till själva “grundhändelsen”, som underlåtenhet att avslöja det brottet, exempelvis.

Vi har i denna rapport valt att fokusera på de yngre utförarna, och har därför gjort ett urval bland de misstänkta där personer som har fyllt 18 under 2023 eller är yngre ingår. Det vill säga individer som är födda 2005 eller senare och som i lagens mening alltså har varit barn under 2023. I de fall misstankarna har avskrivits så har aktuell individ tagits bort från vårt urval⁴. En begränsning i vår undersökning är att vi enbart fångar upp individer vars personuppgifter har blivit offentliga under någon del av utredningskedjan.

2 Rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse.

3 Skottlossningarna rubriceras ofta som mord, försök till eller förberedelse till mord, ibland i kombination med grovt vapenbrott. I vissa fall kan skottlossningar även bedömas som grovt olaga hot.

4 Detta har kontrollerats mot domstolarnas avskrivningsbeslut i brottmål. Arbetet har genomförts manuellt vilket är en potentiell risk för enskilda felkällor.

Konflikterna 2023

Det är givetvis en mängd olika nätverksrelaterade konflikter som har legat bakom de våldsdåd som skett under 2023, men några har stuckit ut tydligare än de andra. En konstant i dessa har varit Foxtroträtverket med dess omskrivne ledargestalt Rawa Majid. Grupperingen har varit drivande i det som har kommit att kallas våldsvågen. Den består egentligen av två mer intensiva perioder av mycket grova brott, som främst kan härledas till två olika maktstrider där Foxtrot och personer runt nätverket har varit inblandade.

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för dessa konflikter, vilket belyser den verklighet som råder inom den gängkriminella världen – och vilka konsekvenser det får även utanför denna.

Första våldsvågen

Redan tidigt under 2023 började det pratas om att en våldsvåg sköljde in över Sverige, och främst då över Stockholmsområdet som bara under årets första dagar drabbades av flera explosioner och skjutningar. Konflikterna skulle dock komma att märkas av även på andra håll i landet. Inte minst Sundsvall där en strid om narkotikamarknaden i staden ledde till långt gångna planer på grova våldsdåd, som dock kunde stoppas av polis vid ett omskrivet tillslag i slutet av januari.

Snart började bakgrunden till våldsdåden utkristallisera sig. Det handlade om en konflikt mellan framför allt två kriminella grupperingar: Foxtroträtverket och Dalenätverket med dess företrädare som inledningsvis kom att presenteras som “Kurdiska räven” – alltså Rawa Majid – och “Greken”, Mikael Tenezos⁵. Polisen gör bedömningen att det har funnits motsättningar mellan de båda grupperingarna under en längre tid och att dessa grundat sig i konkurrens om narkotikamarknaden⁶. Båda nätverken har velat utöka sin verksamhet främst i Stockholmsområdet och Sundsvall, men även på andra håll i landet. Konflikten intensifierades under slutet av 2022 och ledde alltså fram till flera grova våldsbrott i början av 2023. Allt mer kom dock att handla om hämnd för tidigare dåd, snarare än om själva ursprungskonflikten.

Både Foxtrot och Dalen har hittat uppbackning hos andra lokala nätverk, som ofta har fungerat som utförare åt huvudaktörerna. Enligt Polisen har de utnyttjat redan befintliga motsättningar mellan andra

5 För mer uppgifter om de grupperingar som nämns, se avsnittet “Nätverken 2023”.

6 Polismyndigheten, 2023. Konfliktbeskrivning.

nätverk och fått dessa att fungera som motivation⁷. Polisen pekar på att en konsekvens av detta varit att latent konflikter har väckts till liv igen och att många inom den kriminella miljön har dragits in i händelseförloppet.

Flera av våldsdåden inom ramen för denna konflikt har varit riktade direkt mot individer på “fiendesidan”. Många av attackerna har dock, med eller utan avsikt, i stället drabbat anhöriga på olika sätt. När den egentliga måltavlan inte har gått att nå har man försökt sätta press på och locka fram denna genom att utsätta anhöriga för fara. Exempel på detta under den första våldsvågen är hur fastigheter med koppling till Mikael Tenezos och personer i hans närhet utsattes för sprängningar två nätter i rad i januari.

Några dagar senare skedde en skottlossning mot en lägenhet i Fruängen i södra Stockholm, där exflickvännen till en annan person i Dalennätverkets ledarskikt bodde med deras gemensamma son. Vid 18-tiden på kvällen sköts 15 skott med ett automatvapen mot dörren, sex av kulorna gick igenom hela hallen⁸. Det hela filmades och lades ut på sociala medier. Exflickvännen var inte på plats i lägenheten vid tillfället, det var däremot den 1,5-åriga sonen samt hans mormor och mormoderns sambo som var barnvakter. Sambon har i förhör berättat att barnet ofta hade sprungit förbi hallen under kvällen och det framkom även att pojken ibland sover i barnvagnen som står där. Exflickvännen kom hem från jobbet bara några minuter efter att skottlossningen hade ägt rum och kunde känna krutlukten i trapphuset.

Tingsrätten konstaterade i sin dom mot anstiftaren till dådet att “risken för att någon av målsägandena skulle träffas och att skotten skulle få en dödlig utgång var mycket hög”. Exflickvännen har beskrivit hur hennes normala liv försvunnit efter händelsen. Hon är rädd, har svårt att sova och har diagnostiserats med PTSD.

7 Ibid.

8 Dom i Södertörns tingsrätt, 2023.



En serie bilder från den film som spreds efter skjutningen mot exflickvännens dörr.

Även Foxtrotsidan utsattes i januari för brott riktade mot anhöriga, som troligtvis var ett svar på de dåd som hade riktats mot Dalennätverket dagarna innan. Exempelvis skedde vid tretiden på natten den 19 januari en skottlossning mot en dörr i ett flerfamiljshus i Kista i nordvästra Stockholm. Tänkt måltavla denna gång var enligt åklagare sannolikt Rawa Majids pappa, som bodde i huset. Det sköts dock mot fel dörr, vilket är något som har hänt flera gånger under 2023. Den här skjutningen tros i sin tur ha utgjort motivet bakom mordet på en 15-åring i Skogås söder om Stockholm en dryg vecka senare⁹.

15-åringen var nämligen enligt åklagaren i Skogåsärendet den som sköt mot dörren i Kista. Hans storasyster har i polisförhör berättat om detta, och att lillebrodern skulle ha fått 25 000 kronor för uppdraget. Efter den här händelsen ska planer på hämnd ha dragits igång bland en grupp unga med koppling till nätverk som arbetade för Majid. Den 28 januari begav sig en jämnårig pojke till Skogås, där han sköt ihjäl 15-åringen inne på en sushirestaurang. Efter mordet skrev gärningsmannen till en kompis "1 shot 1 koll", för att direkt efter rätta sista ordet till "kill". Kompisen frågade: "Headshot?" varpå 15-åringen svarade "yes" och därefter "Pannan bror sen hans huvud ramla rakt ner i bordet. Han dog".

Mordet utförde pojken mot ett löfte om 100 000 kronor. En tid efter uppdraget fick han 85 000 i kontanter och åkte den 31 januari till NK i Stockholm där han köpte en dyr märkesjacka som han tog på sig direkt i butiken. I november 2023 dömdes han till fyra års slutna ungdomsvård för mordet¹⁰. Hade han varit vuxen hade straffet blivit livstid, enligt domen.

⁹ Dom i Södertörns tingsrätt, 2023.

¹⁰ Domen är överklagad till hovrätten, som i skrivande stund inte avgjort målet.



15-åringen köper en jacka för 4000 kronor kontant på NK efter mordet i Skogås.

En eller flera personer som har gått under aliaset “Jokern” på kommunikationstjänsten Signal har enligt tingsrättens dom varit “den avgörande drivande kraften” vid mordet. Vem eller vilka som döljer sig bakom “Jokern” är inte fastställt, men polis och åklagare misstänker att det rör sig om en tidigare rapartist tillika ledarfigur inom Bronätverket från Upplands Bro¹¹.

Andra våldsvågen

I början av september 2023 inleddes ännu en intensiv period av våldsdåd, som grundade sig i en ny konflikt. En splittring hade skett inom Foxtrotnätverket, där Rawa Majid och en tidigare nära förtrogen hade hamnat på varsin sida. Det handlade om 33-årige Ismail Abdo, även kallad “Jordgubben”.

Exakt vad som ligger bakom denna maktstrid är oklart. Enligt ett polisiärt pm om konflikterna kring Foxtrot så hade slitningar mellan Abdo och Majid börjat uppstå under våren 2023. Möjliga orsaker till detta sägs vara personliga motsättningar och en oenighet kring brottsupplägg, samt stora skulder och förlorade narkotikapartier.

I slutet av augusti väcktes åtal i ett fall, som även om det inte handlar om den direkta orsaken till splittringen likväl kan vara ett symptom på

11 Förundersökning i mål vid Södertörns tingsrätt, 2023.

den. I Signal-chattar hade polisens utredare kunnat se hur flera alias som Rawa Majid brukar använda spelar dubbelspel och går bakom ryggen på aliaset “Dr Phil”, och arrangerar ett rån mot dennes narkotika-transportör¹². Även om åtalet inte anger detta, så har “Dr Phil” kopplats till just Ismail Abdo. Det ska också sägas att varken Majid eller Abdo är åtalade eller dömda i detta ärende. I domen som kom i oktober i fallet fastställs heller inte det som åklagaren har påstått: att det var Rawa Majid som just i detta fall använde sig av de alias som tidigare har knutits till honom.



Polisen började 2022 att ta beslag av amfetamin stämplat med “FOX” och etiketter med rävar¹³.

Klart är dock att splittringen skulle få oerhört allvarliga konsekvenser då en hämndspiral utan motstycke på svensk mark drog igång, med en lång rad dåd i Stockholmsområdet, Uppsala, Linköping och Norrköping.

Vid ettiden på natten den 7 september sköts en kvinna till döds i sitt hem i Gränby i Uppsala. Det var Ismail Abdos mamma som hade mördats, något som kunde kopplas till händelser i Turkiet, där många kriminella från bland annat Foxtroträtverket har befunnit sig. Dagen innan dödsskjutningen av mamman hade nämligen en skottlossning utbrutit i stadsdelen Maslak i Istanbul. Två personer körde förbi på en moped och sköt mot fem Foxtrotkopplade svenskar, som i sin tur besvarade elden¹⁴. Flera svenskar greps senare av turkisk polis.

Mordet på ”Jordgubbens” mamma har liknats vid en krigsförklaring och följdes av en lång rad grova våldsbrott, varav flera med dödlig utgång. Även om inte alla händelser har ett klart samband med just denna konflikt, kan det nämnas att det bara under en veckas tid efter mordet på mamman dödades ytterligare fem människor i skjutningar¹⁵.

¹² Mål vid Södertörns tingsrätt, 2023.

¹³ Polisen, 2023, “Rawa Majid och nätverk Foxtrot”.

¹⁴ SVT, 230914, “Övervakningsfilm visar skottlossning i Istanbul – kopplas till våldsvågen i Sverige”. [Länk](#)

¹⁵ En av dessa var en 13-åring som hittades död den 11 september, vilket datum han dog är oklart.

Det skedde även flera skottlossningar och sprängningar på adresser som kan knytas till personer inblandade i de två falanger som uppstått. Exempelvis sköts det mot en dörr i Norrköping, på en adress där en släkting till en av de gripna i Istanbul var skriven. Detta fick som följd att en annan släkting, som arbetar som skolledare inom kommunen, fick ta tjänstledigt på grund av den hotbild som hade uppstått mot honom¹⁶.

I slutet av september dog en 24-årig kvinna vid en sprängning i ett radhusområde i Uppsala. Hon hade ingenting med gängkriminalitet att göra, men i grannhuset bodde släktingar till Rawa Majid som också tidigare under året hade blivit utsatta för ett attentatsförsök.



Den 24-åriga kvinnans grannar utsattes i januari 2023 för en skottlossning mot bostaden.

Splitringen inom Foxtrotnätverket påverkade även tidigare allianser, där Bro- och Zeronätverket nu hamnade på var sin sida i konflikten. Medan Bronätverket stod kvar vid Rawa Majid anslöt sig Zeronätverket till Ismail Abdo. Den utvecklingen ser ut att ligga bakom två mycket brutala våldsdåd i oktober. Två kvinnor dödades vid en skottlossning i en villa i Tullinge söder om Stockholm den 13 oktober, där en person som är släkt med en framträdande Zeromedlem bor. En 16-åring greps samma natt misstänkt för både dubbelmordet och för mordet på en man i en annan villa i Västberga natten innan. Där bor en familj som bär samma efternamn som en person inom Abdo-falangen.

Utöver de dödliga händelser som har nämnts här så har en lång rad skottlossningar och detonationer ägt rum som har lett till svåra skador, såväl fysiskt, psykiskt som materiellt. Att inte fler har dött är närmast

¹⁶ SVT, 230918, "Anhörig greps i Turkiet – skolledare i Norrköping tas ur tjänst". [Länk](#)

att beskriva som ren tur. Det ska också sägas att det knappast var lugnt under tiden mellan de två "vågorna".

Det kan även nämnas att Foxtrotnätverket har haft en pågående konflikt med Bandidos MC Stockholm, antingen med klubben i stort eller med enskilda individer därifrån. I början av september hittades en svårt skadad 17-åring intill Stockholmsavdelningens lokal i Haninge. Han och en jämnårig pojke var på väg att placera en sprängladdning vid lokalen¹⁷, men blev upptäckta av personer inne på klubben som tros ha rusat ut för att stoppa det hela, med våld. En fullvärdig Bandidosmedlem häktades i november misstänkt för synnerligen grov misshandel vid tillfället, men släpptes senare i brist på bevisning. Den misstänkta anstiftaren till sprängningsförsöket är en man med tydliga band till Foxtrot. Han är internationellt efterlyst misstänkt inte bara för inblandning i denna händelse utan även i fallet med två mördade 14-åringar. De båda försvann från Nyköping i juli och hittades en tid senare döda på två olika platser i Stockholms län.

Sprängningsförsöket bör ses i ljuset av 2022 års två omskrivna attacker mot Bandidos Stockholmsavdelning, som slutade i två helt utomstående mäns död. Dessa dåd har koppling till Bro- och Foxtrotnätverket.



Utanför Bandidos lokal hittades väskor med bland annat ett batteri och sprängkapslar i.

17 Dom i Södertörns tingsrätt, 2024.

Nätverken 2023

Rapporteringen om olika kriminella nätverk har av förklarliga skäl varit omfattande under 2023. Men vad som räknas som ett kriminellt nätverk är inte helt enkelt att svara på, inte minst då det inte finns någon svensk legal eller etablerad definition. I en nyligen publicerad rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) om barn och unga i kriminella nätverk görs dock en viss precisering av begreppet¹⁸. De kriminella nätverken beskrivs som hierarkiskt styrda och bestående av flera åldersskikt, även om de samtidigt är löst sammansatta. Nätverken är också beroende av utvecklade kontaktnät och tillgång till narkotika och vapen, skriver Brå.

Högst upp i hierarkin finns “de äldsta” som styr “egna yngre”, som i sin tur också de har “egna yngre”¹⁹. Nätverken växer i och med ett kontinuerligt inflöde av nya barn och unga – för att själv kunna “göra karriär” inom nätverket krävs att du knyter till dig ett antal yngre barn som springpojkar. De äldre kan vara ekonomiskt beroende av drivna yngre som kan dra in pengar via narkotikahandel. Men de yngre förväntas också ställa upp och utföra andra typer av uppdrag för de äldres räkning, och delaktigheten i grov brottslighet inleds enligt Brå direkt efter inträdet i ett kriminellt nätverk.

De kriminella nätverken ägnar sig ofta åt likartad brottslighet, som olika typer av våldsbrott, vapenbrott, narkotikahandling, sprängningar, utpressningar, bedrägerier och människorov. Samtidigt är Acta Publicas erfarenhet att olika nätverk kan vara mer eller mindre specialiserade på vissa typer av brott eller roller inom den kriminella världen. Exempelvis har Zeronätverket haft som “affärsidé” att kunna fixa fram unga utförare till andra nätverk. Till skillnad från kriminella mc-gäng är nätverken oftast inte självmarkerande, det vill säga att de inte manifesterar sin grupptillhörighet med särskilda kläder eller loggor. Fallet Foxtrot är dock ett av undantagen. Exempelvis har räven blivit en viktig symbol, vilket inte minst har blivit tydligt via de “rävringar” som har delats ut till lojala individer.

I detta avsnitt fokuseras på de kriminella nätverk som har varit som mest involverade och drivande i konflikterna under 2023. Vi redogör bland annat för deras brottsinriktning, vilka konflikter de har varit aktuella inom, vissa nyckelpersoner, om de har några särskilda attribut

18 Brottsförebyggande rådet, 2023, “Barn och unga i kriminella nätverk”. [Länk](#)

19 Ibid.

och andra viktiga händelser runt respektive gruppering. Utöver detta görs även nedslag i några utvalda städer och miljöer som på olika sätt är eller har varit aktuella, för kortare lägesbilder kring olika konflikter och kriminella grupperingar.

Våldsvågens nätverk

Foxtrotnätverket

2023 års mest omtalade nätverk, som är uppbyggt av och kretsar kring 37-åriga Rawa Majid, eller “Kurdiska räven” som han också har kallats. Majid var innan han lämnade Sverige 2020 hemmahörande i Uppsala och norra Stockholms län²⁰. Efter utvandringen har han verkat bland annat från staden Sulaymaniyya i den kurdiska delen av norra Irak och från Turkiet. Majids nätverk består av olika individer som han har knutit till sig och som i sin tur har kopplingar till andra kriminella nätverk. Foxtrot har därmed förgreningar och kontakter som sträcker sig till många delar av Sverige – utöver Stockholmsområdet även Strängnäs, Sundsvall, Jämtland och Värmland för att ta några exempel. Nätverket har också ett stort internationellt kontaktnät.

Polisen har beskrivit hur Majid genom åren har format en “ledningsgrupp” bestående av individer som via sina alias återkommer i olika brottsutredningar som organisatörer av utförare och transportörer. Den organisation som han byggt upp har gjort det möjligt att ta in stora mängder narkotika till Sverige.

Brottsinriktning: Basen i Foxtrots verksamhet har alltså varit en mycket omfattande narkotikahandel. Polisen bedömer utifrån uppgifter från krypterade chattar och beslag att partier på runt 500 kilo åt gången smugglats in i Sverige och som redan innan ankomsten varit sålt till olika nätverk. Majids strävan efter större marknadsandelar har lett till konflikter med andra nätverk med samma ambitioner, vilket i sin tur har resulterat i en våldsspiral med många och oerhört brutala dåd där Foxtrotsidan med dess allierade har varit starkt drivande. Polisen gör bedömningen att Foxtrot skiljer sig från andra nätverk som har varit inblandade i kriminella konflikter, bland annat vad gäller intensiteten i hämndaktioner och vilka måltavlor man riktar in sig på²¹. Nätverkets

20 Polisen, 2023, “Rawa Majid och nätverk Foxtrot”, samt flera andra polisiära pm om nätverket.

21 Polisen, 2023, “Rawa Majid och nätverk Foxtrot”.

brottslighet styrs delvis från utlandet, sedan flera av personerna inom grupperingen lämnat Sverige.

Rawa Majid själv är bland annat dömd för medhjälp till människorov, grov stöld, grovt häleri och bedrägeri och är häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst för bland annat flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, förberedelse till mord och anstiftan till mord.

Konflikter, samarbeten och händelser: I slutet av 2022 intensifierades en tidigare motsättning mellan Foxtrot och Dalennätverket vilket låg bakom en stor del av de våldsbrott som ägde rum under den första våldsvågen under 2023. Efter sommaren inleddes en ny våldsvåg som hade sin bakgrund i en splittring mellan Rawa Majid och den tidigare samarbetspartnern Ismail ”Jordgubben” Abdo. Denna splittring har även påverkat relationen till Zeronätverket från Jordbro söder om Stockholm, som tidigare har fungerat som utförare åt Foxtrot och som nu har anslutit sig till Abdos sida.

Nära allierade till Foxtrot har varit Bronätverket, vars medlemmar har ingått i Rawa Majids närmaste krets. Även individer ur det så kallade Maynätverket har samarbetat med honom. Foxtrot har också knutit till sig personer i Sundsvall som tidigare har varit lojala med Dalennätverket.

Foxtrotnätverket har även en konflikt med mc-gänget Bandidos, något som gett avtryck i flera attacker mot klubben den senaste tiden. Exempelvis var två 17-åriga pojkar på väg att placera en sprängladdning vid Bandidos klubblokaler i Haninge under hösten, ett uppdrag som av åklagaren i fallet kopplas till Foxtrot. Pojkarna blev dock upptäckta av personer inne i lokalen innan de hann slutföra sitt uppdrag.

Samtidigt pågår en utredning mot en annan Bandidosmedlem, som enligt Acta Publicas uppgifter å sin sida ser ut att ha samarbetat med Foxtrotnätverket kring storskalig narkotikabrottslighet

I slutet av 2023 blev en man kopplad till Foxtrot skjuten i staden Moss i Norge. Han skadades allvarligt och en Bandidoskopplad man är misstänkt för inblandning i mordförsöket. Det finns indikationer på att den misstänkte, som vid tiden för skjutningen hade status som prospect, nu har fått lämna klubben. Det kan betyda att hans medverkan i dådet inte var sanktionerat av Bandidos MC.

Utöver personer som har lämnat nätverket vid splittringen har flera allierade dött eller frihetsberövats. Exempelvis sköts en 30-årig man till döds i Sarajevo i oktober. Det är också oklart var Rawa Majid själv befinner sig, efter tidigare uppgifter om att han gripits i Iran.

Attribut: Foxtrotnätverket utmärker sig med sin förmåga till marknadsföring och varumärkesbygge, inte minst bland yngre. Detta har skett genom räven som symbol, bland annat har så kallade “rävringar” i guld delats ut till lojala samarbetspartners och räveojis används flitigt i sociala medier. Nätverket har också knutit till sig rapartister som tydligt har visat sin lojalitet i musikvideor och som har fungerat som marknadsförare för nätverket.



En beslagtagen “rävring”. Dessa har delats ut till personer lojala med Foxtrotnätverket.

Nyckelpersoner: Givetvis Rawa Majid själv. Nära honom har Mustafa “Benzema” Aljiburi från Upplands Väsby tidigare stått. Han blev synlig i offentligheten bland annat i och med den direktsända “presskonferens” som Foxtrots allierade arrangerade i sociala medier i mitten av oktober²². Innan sin död i början av 2024 tog dock Mustafa Aljiburi avstånd från Foxtrot och hade ambitioner att bilda en egen gruppering, kallad La liga.

Dalennätverket

Lokalt kriminellt nätverk baserat i Enskededalen och Skarpnäck i södra Stockholm med förgreningar ut i landet, som Sundsvall och Umeå. Bedöms av Polisen under lång tid ha haft en tydlig påverkan på lokalsamhället där medlemmarna genom hot och våld får personer att hjälpa dem eller att inte samarbeta med polis.

²² Se mer om detta på sid 51

Brottsinriktning: Storskalig narkotikahandel, våldsbrott och utpressningar. Det yngre skiktet ska enligt föräldrar och ungdomar i området ha tvingat barn, vissa kring tolv år, att förvara narkotika och vapen åt dem.

Konflikter, samarbeten och händelser: Har utgjort den ena sidan av konflikten under den första våldsvågen, som uppstod som en följd av att både Dalennätverket och Foxtrot ville expandera sin narkotikaverksamhet i bland annat Stockholmsområdet och Sundsvall. Ambitionerna ledde till en spiral av attacker och hämnddåd. Polisen kopplar över 40 genomförda och planerade våldsdåd till denna konflikt.

Båda nätverken har sett till att få uppbackning av andra kriminella grupperingar. Dalen har exempelvis lierat sig med ett nätverk i stadsdelen Farsta, av Polisen kallat Peppar, som bedöms ha ett stort våldskapital och god tillgång till vapen.

Dalen har också haft nära förbindelser med personer med ledande positioner inom narkotikamarknaden i Sundsvall. En av dessa bytte under slutet av 2022 sida och lierade sig med Foxtrot, och bedöms ha varit en huvudaktör i de planer på grova våldsbrott i staden som stoppades i januari 2023.

Nyckelpersoner: En 40-årig man var länge en ledarfigur inom Dalennätverket. Han har beskrivits som hjärnan bakom kidnappningen av rapartisten Nils "Einár" Grönberg våren 2020, ett brott han också har dömts för. I 40-åringens frånvaro övertogs ledarrollen av den 25-årige Mikael Tenezos, kallad "Greken". I det ledande skiktet av nätverket ingår även flera rapartister.

Bronätverket

Kriminell gruppering från Upplands-Bro i norra Stockholms län, där en nyare generation medlemmar under 2023 har blivit omskrivna för sin nära koppling till Rawa Majid och Foxtrotnätverket. Flera medlemmar har varit och besökt Majid i Irak och Turkiet²³ och till nätverket kan bland andra rapartisten 5iftyty knytas, som via sin musik och sociala medier har marknadsfört och visat sin lojalitet till Foxtrotnätverket.

23 Polisen, "PM Rävringar".

Brottsinriktning: Narkotikabrottslighet och grova våldsbrott. Enligt Polisen finns uppgifter om att Bronätverket använder sig av en aggressiv rekryteringsstil där man sätter stark press på unga att utföra jobb för grupperingens räkning²⁴.

Konflikter, samarbeten och händelser:

Har som sagt stått nära Foxtrot som man har ställt upp med utförare åt, men även Zeronätverket i Jordbro. Har i och med sin koppling och lojalitet till Rawa Majid dragits in i hans konflikter. I oktober greps flera av personerna i Bronätverkets ledarskikt i Tunisien, däribland 5iftyy.



Förödelse efter en sprängning i Hässelby i Stockholm i mitten av mars, ett dåd indirekt riktat mot rapartisten 5iftyy vars anhöriga bodde i radhuslängan.

Attribut: Bronätverket är via flera personer i det ledande skiktet knutna till ett musikkollektiv av rapartister, kallat Livet leker. Uttrycket Livet leker hörs i låttexter och bokstäverna “LL” gestaltas ofta med hjälp av händerna som formar två L. Flera medlemmar har också setts bära så kallade rävringar.

Nyckelpersoner: Nätverket bedöms av polis bestå av en kärna på ungefär 15 personer. Det finns ett tydligt ledarskikt, som styr ett mellanskikt, som i sin tur har ett lägre skikt under sig, bestående av gatuförsäljare och utförare av våldsbrott. Högt uppsatt och nära Majid är exempelvis rapparen 5iftyy, vars musikvideor är extremt tydliga kring var artistens lojalitet ligger. Även en annan tidigare rapartist kan knytas till nätverket och Majid, och han är en av dem som har burit en rävring.

24 Polisen, PM om Bronätverket.

Andra i toppskiktet är en 30-årig man som tidigare har stått åtalad misstänkt för omfattande narkotikahandel kopplat till Foxtrotnätverket. Han friades våren 2023, samtidigt som en 27-årig man med hög ställning inom Bronätverket dömdes till ett långt fängelsestraff. 30-åringen är också han en av dem som greps i Tunisien.

Zeronätverket

Lokalt kriminellt nätverk baserat i Jordbro i Haninge kommun söder om Stockholm. Beskrivs av Polisen som en löst sammansatt gruppering bestående av kriminella som har vuxit upp tillsammans eller är bosatta i området. Även vissa släkt- eller klanband finns inom nätverket, enligt Polisen.

Brottsinriktning: Nätverket har skött narkotikahandeln i Jordbro och har de senaste åren utmärkt sig för sitt höga våldskapital där de exempelvis har legat bakom en rad skjutningar. Har byggt upp sin maktbas som rekryterare av utförare av grova våldsdåd, ofta barn från området som lockas med betalning eller inträde i gänget.

Konflikter och samarbeten: Har under 2023 blivit mycket uppmärksammat för sin koppling till Rawa Majid och stod på Foxtrotnätverkets sida i konflikterna under första delen av 2023. Har även varit allierat med Bronätverket. I och med samarbetet med Foxtrot drogs Zero in i konflikten med Bandidos MC Stockholm och personer ur Zero har varit med och både planerat och utfört våldsdåd mot klubben. När Foxtrotnätverket splittrades lerade sig Zero med Ismail "Jordgubben" Abdo.



Zeros 21-årige ledargestalt (vä) tillsammans med Rawa Majid.

Nyckelpersoner: Zero har bedömts bestå av tre–fyra styrande personer, som tidigare har varit underställda Rawa Majid. En av dessa är enligt Acta Publicas information en 21-årig man som har varit och besökt Rawa Majid utomlands, vilket bilder på de båda som hittades i en beslagtagna mobiltelefon visar. En annan ledargestalt är en 29-årig man. I höstas väckte åklagare åtal mot flera personer som misstänktes ha planerat att döda 29-åringen i början av 2023. Utredningen visade att det bland annat hade placerats en gps-puck på Zeroledarens bil i syfte att se var han befann sig. Samtliga åtalade friades dock i brist på bevisning.

Under ledarskiktet finns enligt Polisen ett 20-tal personer som värvar yngre utförare, där en av de mer drivande har varit en omskriven 21-åring, med aliaset “Louise Gucci”. Han har fungerat som en sorts mellanhand och rekryterare av “springisar” som förmåddes att utföra mordförsök i Stockholmsområdet i början av året.

Stockholmsområdet

Maynätverket

Nätverk som har sitt ursprung i Vårby i Huddinge kommun söder om Stockholm men som senare även har fått förgreningar till Västerås dit nätverkets ledare Maykil Yokhanna har kopplingar. Grupperingen blev för några år sedan mycket uppmärksam i och med sin konflikt med Vårbynätverket och mordet på tolvåriga Adriana, vilket bland andra Yokhanna har dömts till livstids fängelse för.

Under 2023 tycks Maynätverket ha varit allierat med Foxtrotsidan och i mars fanns planer på att mörda en av grupperingens mer framträdande medlemmar, en 24-åring från Norsborg, vilket har satts i samband med den pågående konflikten. Fyra män, varav tre från Linköping, har dömts för detta²⁵. May-medlemmar har också ofta observerats tillsammans med personer ur det så kallade Flemingsbergsnätverket²⁶. Polisen har gjort bedömningen att samarbetet grupperingarna emellan är så nära att det kanske bör ses som ett och samma nätverk.

Nätverket “Peppar”

Nätverk som uppstod som ett resultat av en intern och våldsam konflikt inom Farsta/Fagersjö-nätverket, vilken enligt Polisen ledde till det omskrivna mordet på Årstabron i södra Stockholm hösten 2020. Ledande

25 Mål vid Södertörns tingsrätt, 2023.

26 Förundersökning i mål vid Södertörns tingsrätt, 2023.

för den nya falangen, som av Polisen har kommit att kallas “Peppar”, blev den mördade mannens bror tillsammans med en 23-årig man. Båda har under 2023 dömts till långa fängelsestraff i två olika fall²⁷, varav ett handlar om ett mordförsök som genomfördes i samarbete med flera medlemmar ur Bandidos MC Stockholm. Utöver mc-klubben har grupperingen även kopplingar till Dalennätverket och två män från Peppar står åtalade för sprängningen mot Fiftyys anhöriga i Hässelby i mars 2023.

Tidigare i år dömdes en 22-årig man som har bedömts ingå i Peppar för inblandning i ovan nämnda mordplaner på 24-åringen från Maynätverket. Det var också i 22-åringens telefon som den omskrivna “dödslistan” hittades. I den står flera namn på personer och adresser med koppling till Foxtrotrötnätverket uppskrivna, däribland 24-åringen. Utöver honom har flera av de listade personerna varit utsatta för olika dåd under 2023, bland dem en Hells Angels-kopplad man som i juli sköts till döds i Bromma. 22-åringen har sagt att han har fått listan skickad till sig och att han sparade men senare glömde bort den.

Vårbynätverket

Gruppering som liksom namnet avslöjar även den har sin bas i Vårby. Ett stort antal medlemmar, däribland grupperingens ledarskikt, dömdes 2021 till långa fängelsestraff för omfattande och grov brottslighet. Detta i den stora “Vårbyrättegången” som inkluderade kidnappningen av rapartisten Nils “Einár” Grönberg. I den inledande konflikten under 2023 ser Vårbynätverket ut att ha lierat sig med Dalensidan. Samtidigt är nätverket enligt uppgifter till Acta Publica försvagat, som en följd av det stora bortfallet av tongivande medlemmar, och det saknas ett tydligt ledarskap.

Sundsvall och Dalennätverkets lokala gren

Det tidigare nämnda Dalennätverket från Stockholm har även en lokal gren i Västernorrland, och då främst i Sundsvall. Dalenledaren Mikael Tenezos har enligt ett polisiärt pm syns till i staden ett flertal gånger de senaste åren och han har blivit kontrollerad tillsammans med personer som har ledande positioner inom narkotikamarknaden i Sundsvall. Tenezos har via en tidigare idrottskarriär anknytning till området.

Brottsinriktning: Narkotikahandel och vapenbrott, enligt Polisen. I slutet av året åtalades flera personer ur Sundsvallsgrenen misstänkta för

27 Mål vid Svea hovrätt.

delaktighet i en kidnappning och mycket svår misshandel av tre pojkar, varav en 14-åring, kopplade till Foxtrotnätverket. Dom meddelades i slutet av januari 2024, där vissa av dem friades och andra fälldes.

Konflikter och samarbeten: Kriminella i Sundsvall har alltså gjort gemensam sak med kriminella från Dalennätverket i sin strävan att kontrollera narkotikamarknaden i Sundsvall och Västernorrland. Detta ledde som tidigare beskrivits till en maktstrid med Foxtrotnätverket.

Foxtrots försök att ta över narkotikamarknaden i början av 2023 ska enligt Polisen ha genomförts av en nu 21-årig man, som tidigare varit lierad med Dalensidan. Året innan hade en konflikt lett till att han bytt sida.

Nyckelpersoner: I ett polisiärt pm från sommaren 2023 pekas tre män ut för att ha haft ledande positioner inom narkotikamarknaden i staden, kopplat till Dalennätverket. En av dessa är 21-åringen som senare skulle byta sida. Utöver Tenezos nämner Polisen sju män i 20-årsåldern, som ofta har setts tillsammans med de tre. Bland dessa finns en lokal rapartist. Han och flera av de andra har av polis även bedömts ingå i ett nätverk i stadsdelen Nacksta.

Umeå

Den 17 april 2023 hittades en man skjuten med flera skott i Umeå. Vid efterföljande husrannsakingar på flera adresser i staden hittade polisen olika typer av narkotika, vapen och ammunition. Det hela skulle visa sig ha koppling till en konflikt om narkotikamarknaden i Västerbotten, där några av aktörerna kan kopplas till lokala förgreningar av Dalen- och Foxtrotnätverket²⁸.

Personer inom den grupp som senare skulle komma att åtalas för inblandning i skjutningen har enligt polisutredningen koppling till Dalen, och brottsoffret till Foxtrot²⁹. Skytten, en 21-årig man, har dömts till 18 års fängelse för mordförsök och en rad andra brott. Hans mamma och syster har dömts för grovt skyddande av brottsling sedan de försökt hjälpa honom att komma undan genom att gömma hans kläder och tvätta hans skor.

En annan 21-åring har dömts till 15 års fängelse för medhjälp till mordförsöket och en rad andra brott. Den man som enligt polis och

28 Polismyndigheten, 2023, "Gängmiljön i Umeå".

29 Förundersökning i mål vid Umeå tingsrätt, 2023.

åklagare hade anstiftat mordförsöket friades dock på den punkten, men fälldes för grovt narkotikabrott och fick sex års fängelse. Står sig tingsrättsdomen betyder det att flera personer inom Dalenförbundet kommer att vara borta en längre tid, vilket naturligtvis kan påverka konfliktläget i Umeå.



Bild som skickats i en chattgrupp mellan flera av de åtalade i Umeåfallet

Västerås

Västerås har under 2023 drabbats av tre dödsskjutningar samt flera skottlossningar och sprängningar. Dåden kan till stor del kopplas till en lokal konflikt mellan två områdesbaserade nätverk som har uppstått sedan flera personer ur det tidigare Västeråsnätverket försvunnit för att avtjäna fängelsestraff.

I november sköts en 36-årig man till döds på Skallberget. Han ska enligt Acta Publicas källor ha haft en ledande roll inom den ena sidan av konflikten och frågan är nu hur hans frånvaro kommer att påverka konfliktläget i staden under 2024.

Eskilstuna

Även i Eskilstuna har tre dödsskjutningar ägt rum under 2023³⁰. En av dem skedde en eftermiddag i april strax utanför en gymnasieskola, där brottsoffret själv var elev. Utöver detta har flera skottlossningar ägt rum på olika platser i staden, som i vissa fall har lett till att människor har skadats.

Mycket av det som händer i Eskilstuna kan härledas till lokala konflikter mellan kriminella grupperingar i olika stadsdelar. Enligt polisiär information samarbetar individer från nätverk i stadsdelarna Årby och Fröslunda, samtidigt som nätverken i Skiftinge och Nyfors verkar tillsammans. Mellan Årby och Skiftinge finns en pågående konflikt, och uppgifter till Acta Publica gör gällande att det även förekommer interna konflikter inom grupperingarna.

Två män i 25-årsåldern dömdes i november 2023 till tolv års fängelse vardera för mordförsök och framkallande av fara för annan efter en skottlossning vid en spelbutik i Nyfors den 27 april. Måltavla var en man som Polisen bedömer har en nära koppling till individer från Nyfors och bakgrunden till händelsen tros vara en maktkamp om narkotikamarknaden i området. Enligt Polisens underrättelseuppgifter ser Årby tillsammans med Fröslunda ut att vilja ta över narkotikahandlingen i Eskilstuna och de dömda männen har nära koppling och samarbete med individer från just dessa nätverk.

Källor till Acta Publica uppger att Hells Angels MC i Eskilstuna inte på ett synligt sätt är involverade i de våldsdåd som har skett i staden, men det finns uppgifter om att ett flertal tongivande personer, som ingår i lokala kriminella nätverk, har varit på besök i Hells Angels klubbhus. Det tyder på att Hells Angels i Eskilstuna ändå har någon form av relation till nätverksmiljön i staden³¹.

Linköping

Den 26 september 2023 skedde en explosion i ett flerfamiljshus i området Ekholmen i Linköping, så kraftig att hela fasaden sprängdes bort. Det finns även misstankar om att det några dagar dessförinnan hade planerats en sprängning vid samma fastighet, som dock aldrig blev av. Polisen sätter ett samband mellan dessa händelser och ett antal andra

30 En dödlig skjutning i tätorten Torshälla, som ligger i Eskilstuna kommun, är inte inräknad här.

31 Se mer om mc-miljön på sid 32.

brott i Linköping och den konflikt som uppstod inom Foxtrotnätverket under hösten. Detta då det finns en koppling mellan aktuella adresser och Mustafa "Benzema" Aljiburi.

Utöver detta inträffade en explosion i området Skäggetorp i juli och i februari skottsbadades en man i stadsdelen Vimanshäll. Nämnas kan även att tre män från Linköping har dömts för att ha deltagit i de tidigare nämnda mordplanerna på en man från Maynätverket i Stockholm.

Konfliktläget i staden påverkas även av att gamla nätverk i områden som Skäggetorp, Berga och Ryd/Lambohov har splittrats. I stället har det enligt Acta Publicas information uppstått nya nätverk och lojaliteter, där tidigare allierade nu står som fiender. Striden står som på så många andra håll om narkotikamarknaden, och läget påverkas av att även Bandidos MC Stockholm och undergruppen X-team försöker att återta tidigare tappade marknadsandelar.

Norrköping

Våldsvågen har gjort sig påmind även i Norrköping. Flera skottlossningar, detonationer och sprängningsplaner har ägt rum i staden. En vecka i slutet av juli var särskilt intensiv, med flera grova brott inom loppet av bara några dagar. Under slutet av året skedde två dödliga skjutningar, båda i Marielund och båda med koppling till nätverkskonflikter, enligt Acta Publicas uppgifter.

En rad grova brott i Norrköping under 2023 går enligt ett polisiärt pm att koppla till en strid om narkotikamarknaden i staden, som står mellan två rivaliserande kriminella grupperingar³². Den ena gruppen kallas av Polisen för Kalo och har anknytning till stadsdelarna Navestad/Hageby, den andra gruppen kallas Marielund. Flertalet av de sprängningar och sprängningsförsök som har skett i staden har varit riktade mot just Marielund, och dna-spår på odetonerade sprängladdningar har gått att koppla till Kalonätverket. Polisen har också hittat olika listor över fiender hos grupperingarna. En ung man som sköts till döds i slutet av november var enligt pm:et en del av Kalo.

Det som hänt i staden har också delvis ett samband med de större nationella konflikterna och Foxtrotnätverket. Personer som enligt Polisen tillhör Kalonätverket var inblandade i skottlossningen i Istanbul i början av september. Detta fick som tidigare nämnt svåra konsekvenser för bland andra en skolledare inom kommunen.

32 Förundersökning vid Norrköpings tingsrätt, 2024.

Utöver detta finns såklart andra nätverk och tidigare konflikter som påverkar läget i staden. Enligt uppgifter till Acta Publica så har gamla strukturer i olika områden slagits upp och nya lojaliteter har uppstått. Olika självmarkerande gäng spelar också de en roll i maktstriden.

Göteborg

Från att ha varit en av de värst drabbade städerna i landet vad gäller nätverksrelaterad brottslighet så har läget i Göteborgs lugnat sig rejält. Acta Publica bedömer att konflikter fortgår, men på en lägre nivå än tidigare.

Under året har det skett ett flertal skjutningar och detonationer i Göteborgsområdet. Bland annat ägde en omskriven skottlossning rum inne på en Pressbyrån-butik, där en man skadades. Den händelsen har koppling till en långlivad konflikt mellan kriminella nätverk i norra respektive södra Biskopsgården. Tre personer har dött i samband med skjutningar i Göteborg, inget av dessa fall har enligt Acta Publicas bedömning något tydligt samband med gängmiljön. En man misshandlades till döds i Bergsjödalen i mitten av september. Mordet ska enligt medieuppgifter ha koppling till gängkriminalitet.

Enligt Acta Publicas information fokuserar polisen i Göteborg på ett 20-tal olika kriminella nätverk. Bland dessa finns ett omrapporterat släktbaserat nätverk med stort inflytande över gängmiljön i Storgöteborg. Nätverket har skapat allianser med andra gäng i stadens förorter och konflikter startas inte utan att nätverket har ett ord med i laget.

Efter händelsen på Pressbyrån befarar Polisen hämndaktioner då konfliktnivån mellan norra och södra Biskopsgården har höjts. Konflikten mellan två andra välkända nätverk i södra Göteborg är just nu på sparlåga. Polisen fokuserar även på en man i 30-årsåldern som har ett nätverk kring sig med ett 30-tal individer. Han är sedan tidigare dömd för bland annat grovt narkotikabrott. Mannens gruppering har en konflikt med nätverk Backa och runt årsskiftet 2023–2024 har det skett sprängningar som kan kopplas till detta. En anledning till konflikten tros enligt Actas underrättelseinformation vara att en högprofilerad kriminell i Backanätverket har blåst mannen och Rawa Majid på narkotika.

Malmö

Malmö är liksom Göteborg ett exempel på hur det efter år av mycket våldsamma konflikter har blivit lugnare. Det betyder dock inte att staden har varit förskonad från våldsdåd under 2023. En person har dödat och 16 skadats i skottlossningar, det har skett 9 sprängningar och Malmö-polisen säger sig ha förhindrat ytterligare “ett flertal” våldsdåd under året som gått³³.

Att konfliktnivån ändå ser ut att ha kylts av beror enligt Acta Publicas uppgifter och bedömning på att nätverksmiljön i staden gradvis har slagits sönder. Konflikterna runt Foxtrotnätverket ser inte ut att ha haft någon större påverkan på våldsdåden i staden, men personer bosatta i Malmö och på andra håll i Skåne har dykt upp som utförare av brott i Mellansverige med anknytning till Foxtrot.

Kristianstad

En konflikt mellan två kriminella nätverk i Kristianstad, kallade Challan-nätverket och Nätverk-E, har lett till flera grova våldsdåd de senaste åren. Från sommaren 2018 till december 2023 hade det skett minst 13 skjutningar, varav en med dödlig utgång. Även flera sprängningar har ägt rum. Polisen har sett hur skjutningarna med tiden har ändrat karaktär och blivit mer riskfyllda, genom att de har ägt rum på tider och platser där utomstående personers liv i större grad har äventyrats.

2023 förefaller ha varit lite lugnare, sett till grova våldsdåd kopplade till konflikten i staden. En 28-årig man som av polis har pekats ut som en tongivande medlem i Nätverk-E greps tillsammans med flera personer efter en skottlossning i Östra Göinge norr om Kristianstad i slutet av juli. Han häktades senare för grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt det nya och då knappt en månad gamla brottet involverande av en underårig i brottslighet³⁴.

En annan person som har utretts för delaktighet i skottlossningen är en 26-årig man som enligt Acta Publicas uppgifter kan kopplas ihop med det kriminella nätverket Black Cobra. Nätverket startade en avdelning i Kristianstad 2021, och fortsatte etablera sig på flera orter för att sedan plötsligt under våren 2022 minska sina aktiviteter och avdelningar. Under 2023 har Acta Publica sett indikationer på att Black Cobra är

33 Polismyndigheten, 240123, “Allmänhetens tips har förhindrat grova våldsdåd i Malmö”. [Länk](#)

34 Brottet infördes den 1 juli 2023.

på framfart igen och att nätverket har vänskapsband med Bandidos i Sverige. Hur och om utvecklingen kommer att påverka läget i Kristianstad återstår att se.

Mc-miljön

Mc-miljön i Sverige består precis som tidigare i huvudsak av Hells Angels och Bandidos. De båda organisationerna skiljer sig dock åt sett till sin inblandning i 2023 års konflikter inom gängvärlden.

Bandidos spelar en central roll i den svenska narkotikahandeln och flera medlemmar kommer ursprungligen från nätverksmiljön i Stockholm. Organisationen har dragits in i pågående gängkonflikter, vilket bland annat har blivit tydligt i samband med attentatsförsök mot Bandidos. Som tidigare nämnt har mc-gänget hamnat i konflikt med Foxtrot, något som enligt Polisen skulle kunna ha sin bakgrund i ett tidigare beslagttaget narkotikaparti. En medlem i Bandidos MC Trestad sitter häktad för att ha hanterat ett stort parti narkotika på cirka 160 kilo. Källor till Acta Publica uppger att han troligen har köpt narkotikan av Foxtrot. Detta samtidigt som Bandidos MC Stockholm är i en pågående konflikt med nätverket.

Hells Angels å sin sida verkar försöka att hålla sig utanför konflikter med andra nätverk. Det finns uppgifter om att klubben tidigare har betalat sig ur konflikter. Intressant att notera är även att det såvitt känt inte har skett någon vedergällning från Hells Angels sida efter dödsskjutningen av en 33-årig man i Bromma i juli, som vid tillfället var hangaround. Mordet kopplas till den då pågående nätverkskonflikten i främst Stockholmsområdet och brottsoffret fanns som tidigare nämnt med på den omskrivna dödslistan. För mer info om mc-miljön, läs gärna Acta Publicas löpande nulägesrapporter om enprocentsmiljön, eller rapporten "Under radarn" om Bandidos³⁵.

³⁵ Se "[Nulägesrapport: Enprocentsmiljön 2023Q3](#)", "[Nulägesrapport: Enprocentsmiljön 2023Q4](#)" samt "[Under radarn](#)".

De unga utförarna

Att tonåringar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället är väl känt, samtidigt som ungdomsbrottsligheten under årens lopp tenderat att återkommande framställas som “värre än någonsin” i medierna. Beskrivningen har inte alltid varit helt befogad, åtminstone inte på ett generellt plan, men under 2023 har en starkt oroväckande utveckling blivit synlig där fler under 18 år – barn – har varit inblandade i mycket grova våldsdåd.

Detta speglas exempelvis i statistik från Åklagarmyndigheten som SVT har rapporterat om, som visar att det under januari till och med november 2023 hade riktats misstankar om inblandning i mord eller mordförsök mot 307 personer i åldrarna 15–17³⁶. Detta kan jämföras med 180 personer året innan, eller 112 under 2021. Från januari till och med augusti 2023 hade 84 mordrelaterade åtal väckts där den tilltalade var mellan 15 och 17 år³⁷. Tio år tidigare var den här typen av åtal åtta, därefter har antalet stadigt ökat.

Att ovanligt många under 18 har använts som utförare av grova våldsbrott under 2023 är något som också Acta Publica har sett i vår löpande kartläggning av nätverksmiljön i Sverige. Frågan som nog många har ställt sig är hur de har hamnat där. Hur ser vägen ut fram till att ett barn står med ett automatvapen och skjuter tiotals skott mot någons dörr, är redo att smälla av en stor sprängladdning utanför ett flerfamiljshus, eller att sätta ett skott rakt i huvudet på en annan människa? Som en del i den här årsrapportens ambition att bättre förstå nätverksmiljöns utveckling i Sverige har vi därför kartlagt bakgrunden hos en stor andel av de här barnen.

Acta Publica har identifierat 83 personer födda mellan åren 2005 och 2009, som misstänks, har åtalats eller dömts för grova våldsbrott med koppling till 2023 års våldsvågor och nätverkskonflikter, eller som på annat sätt har ett tydligt gängmodus. Det rör sig alltså om barn, i lagens mening³⁸, som har utretts för inblandning i mordplaner, sprängdåd och skottlossningar – såväl genomförda som på försöks- och förberedelsestadiet – och dödliga skjutningar³⁹.

36 SVT, 231218, “Unga misstänkta för inblandning i mord ökar kraftigt”. [Länk](#)

37 SVT, 230918, “Kraftig ökning av unga förövare misstänkta för grovt våld”. [Länk](#)

38 Personerna födda 2005 har fyllt 18 någon gång under året.

39 En mer utförlig redogörelse över urval och vilka typer av brott vi utgått ifrån finns i metoddelen på sid 8.

Åldersfördelning

Det är ganska jämnt fördelat över de olika åldersgrupperna med födelseår 2005–2007, med en liten övervikt på personer födda 2005 och 2006. Det vill säga personer som har fyllt 18 respektive 17 år under 2023. I vårt underlag finns nio personer födda 2008, varav tre var under 15 år vid tiden för det aktuella brottet. En pojke är född 2009 och hade fyllt 14 år då han var med och mördade en man i Stockholm. Att han och de andra tre inte hade fyllt 15 vid gärningarna innebär att de inte är straffmyndiga, och att de därför inte kan dömas för brott. I samtliga dessa fall ska man i stället pröva skulden vid en så kallad bevistalan i domstol, utan att någon påföljd döms ut.



Könsfördelning

Det finns enbart två flickor bland ungdomarna i vår kartläggning, den ena var 15 år vid tiden för brottet och den andra 17. Den äldre flickan utreds för delaktighet i en sprängning i södra Stockholms län. 15-åringen är dömd för underlåtenhet att avslöja människorov, i ett ärende med koppling till södra Stockholms län och Dalarna. Det handlar om ett fall där man genom att kidnappa en ung man skulle försöka locka fram och kunna döda en kompis till honom, som hade stulit narkotika från Foxtrotnätverket.

Att det är så få flickor i vårt material betyder dock inte att det finns en avsaknad av kvinnor i 2023 års nätverkskonflikter. I de äldre åldersgrupperna är betydligt fler kvinnor involverade, även om unga män är i överväldigande majoritet.

Koppling till brottsplatsen

Under året har det blivit tydligt att de misstänkta utförarna ofta kommer från en ort långt ifrån den aktuella brottsplatsen. Acta Publica har tittat på hur det ser ut för de 83 individerna i vårt material och de flesta, 43 stycken, bor i samma län som brottet har begåtts i. Nästan lika många, 38 personer, är dock hemmahörande i ett annat län.



Inte sällan är det långt mellan hemorten och brottsplatsen. Till exempel utförde en då 17-årig pojke från Malmö ett mordförsök i Uppsala och pojkar från Skåne, Södermanland och Gästrikland kan kopplas till brott inom ramen för konflikten mellan Dalen- och Foxtrotnätverket i Sundsvall.

Noterbart är att ingen av de granskade ungdomarna är hemmahörande norr om Sundsvall. I två fall har Acta Publica inte hittat någon aktuell information kring var personerna är bosatta och kan därför inte avgöra kopplingen till brottsplatsen. Flera av personerna i underlaget samt anhöriga har fått sina adressuppgifter sekretessbelagda i samband med brottsutredningarna, sannolikt på grund av den hotbild som har uppstått mot dem.

Pojke, 17. Greps med tejpade jackärmar och planer på att mörda

I början av januari beslutade förvaltningsrätten om ett tvångsomhändertagande av en då 17-årig pojke från Skåne. Han hade under flera års tid varit aktuell hos socialtjänsten i sin hemkommun och poliser hade beskrivit hur han blivit mer och mer involverad i kriminella miljöer. Förvaltningsrätten höll med om att pojken behövde tas omhand men gjorde bedömningen att detta inte behövde ske omedelbart, i sin dom från den 12 januari. Två veckor senare, den 26 januari greps 17-åringen i Sundsvall med tejpade jackärmar och byxben, dubbla plasthanskar på händerna och tramadol i kroppen. Enligt polis och åklagare var detta en del i planerna på att mörda en man med koppling till Dalennätverkets lokala förgrening i Sundsvall. 17-åringen har dömts i tingsrätten till ett år och åtta månaders sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på mannen samt ett grovt vapenbrott.

Tidigare dömda

Drygt 55 procent av de granskade ungdomarna var inte dömda för brott innan den nu aktuella brottsmisstanken. Om de 37 barn som hade dömts tidigare kan sägas att det rör allt från mindre grova brott – som ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen – till rån, grova misshandelsfall och grova vapenbrott. En numer 18-årig man är tidigare dömd för ett mord. Det rör dödsskjutningen på Delta gym i Stockholm i april 2022, som han gjorde sig skyldig till som 16-åring. För detta dömdes han till fyra års sluten ungdomsvård, och placerades på ett Sis-hem. Under våren 2023 fritogs han i samband med ett tandläkarbesök och hittades en dryg vecka senare i Strängnäs. Nu utreds 18-åringen för bland annat försök till utpressning på Sis-hemmet och anstiftan till ett mordförsök i Södertälje i början av augusti, då han ännu var omyndig. Enligt medieuppgifter ska mordförsöket ha riktats mot en anställd på Sis-hemmet⁴⁰.

En nu 17-årig pojke är tidigare dömd för grovt skyddande av brottsling, i ett mordfall i Gävle kopplat till gängmiljön där. Han har pekats ut av polis som en framträdande individ i ett lokalt kriminellt nätverk och står nu åtalad för en mordbrand i Upplands Väsby hösten 2023, som framstår som riktad mot "Benzema". En man som nu har fyllt 18 år dömdes förra året för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med påskupploppen 2022. Påföljden för det blev ungdomsövervakning i sex månader.

40 SVT, 230603, "Uppgifter: Sprängning var riktad mot Sis-anställd". [Länk](#)

Dömda innan aktuell händelse

Antal personer.



Källa: Acta Publica

Bröder, 16 och 17. Utredds för våldsdåd efter år av larm runt syskonen

Den ene är dömd för sprängningen vid en företagsbyggnad i Kista i januari 2023, kopplad till Dalenledaren Mikael Tenezos. Den andre utreds bland annat för inblandning i en skottlossning i Uppsala i september. Så ser det ut för två bröder från Västsverige, som båda har en historik med tvångsomhändertaganden och tidigare domar bakom sig. Den yngre av dem omhändertogs enligt LVU i slutet av 2021. Socialnämnden lyfte fram att pojken redan då hade ett omfattande hot- och våldskapital och att han utvecklat en kriminell livsstil. Hans äldre bror har varit aktuell hos socialtjänsten sedan 2018 och tvångsomhändertogs 2022. Kring honom har det funnits oro för ett snabbt eskalerande socialt nedbrytande beteende. När han begick sprängningen var han på rymmen från det HVB-hem som han för tillfället bodde på.

Tidigare omhändertagna

När ett barn hamnar i grov kriminalitet är det naturligt att tänka sig att det måste ha föregåtts av långvariga problem och insatser från samhällets sida. Acta Publicas kartläggning visar också att över 40 procent av barnen hade varit föremål för tvångsomhändertaganden enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, innan de nu aktuella misstänkarna.

Att omhänderta ett barn med tvång är en mycket ingripande åtgärd som kräver att problemen är så allvarliga att den unges hälsa eller utveckling annars riskerar att skadas⁴¹. Det sker också i fall när antingen föräldrarna och/eller barnet, om det har fyllt 15 år, har sagt nej till andra insatser. Den här typen av tvångsomhändertaganden kan ske i

41 Sveriges domstolar, 2021, "Vård av unga, LVU". [Länk](#)

framförallt två situationer. Den ena rör läget hemma, om det exempelvis finns brister i vårdnadshavarnas omsorg om den unge, eller att hen blir misshandlad fysiskt eller psykiskt. Den andra situationen är om den unge riskerar att skadas genom sitt eget beteende. Det kan exempelvis handla om att hen tar droger, begår brott eller lever destruktivt på andra sätt. Bland de tvångsomhändertagna i detta material är den senare situationen vanligast. I elva fall har det handlat om brister i hemmiljön, oftast i kombination med ett nedbrytande beteende hos den unge.

Pojke, 15. Ska ha haft nätverkskriminell som "fadersgestalt"

Utreds för ett mordförsök i Uppsala under hösten 2023. Pojken och hans familj har varit aktuella hos socialtjänsten i flera år. Mamman har tidigare haft missbruksproblem och har utsatt sin son för våld. Hon har även haft en relation med en man högt uppsatt i ett kriminellt nätverk som har fungerat som en "fadersgestalt" för pojken, enligt individ- och familjeomsorgsnämnden i pojkens hemkommun. Pojken beskrivs under åren ha utvecklat "ett allvarligt socialt nedbrytande beteende" och hos Polisen uppstod redan 2021 oro för att han utnyttjas i kriminella kretsar som springpojke. Tvångsomhändertogs i början av 2022.

Från Acta Publicas granskning av förvaltningsrätternas beslut om omhändertaganden i de nu aktuella fallen framkommer tydliga mönster. Återkommande är uppgifter om omfattande skolfrånvaro, svårigheter med gränssättning, våldsamma konflikter, narkotikabruk och annan brottslighet, umgänge med andra kriminella och "vagabonderande beteende" där vissa av barnen har dragit i väg i perioder.

Mönstret liknar det som framkom i Acta Publicas granskning av personer dömda till sluten ungdomsvård. Av dem som åren 2015–2022 dömts till den påföljden hade nära hälften varit omhändertagna enligt LVU innan⁴².

Tvångsomhändertagna enligt LVU innan aktuell händelse

Antal personer.



Källa: Acta Publica

48 av de totalt 83 individerna har alltså inte tidigare blivit omhändertagna enligt LVU, men i tolv fall finns uppgifter som tyder på att de och deras familjer tidigare har varit aktuella inom socialtjänsten på andra sätt. Bland annat har det förekommit orosanmälningar, utredningar och gjorts insatser på frivillig väg⁴³, ofta under flera års tid. Räknar vi ihop detta landar vi alltså i slutsatsen att minst 47 individer, eller 57 procent, i vårt material på olika sätt har varit föremål för olika sociala insatser innan det nu aktuella brottet. Att vi skriver *minst* beror på att det kan röra sig om fler, vi ser bara de fall där tidigare insatser har nämnts i domar om tvångsomhändertaganden efter nu aktuell händelse. Utifrån dessa domar kan vi också se att det hos ännu några fler än de 47 har förekommit problem som hög skolfrånvaro, umgänge med kriminella, narkotikamissbruk och våldsincidenter.

Pojke, 15. Avvek gång på gång från hemmen

I oktober stoppade polis en bil i Haninge kommun söder om Stockholm. I den satt bland andra en 15-årig pojke från Västmanland, som just då var på rymmen från ett Sis-hem. I bilen fanns också en skarpladdad pistol och hos poliserna uppstod snabbt misstankar om att personerna i bilen varit på väg på ett morduppdrag.

Offentliga handlingar visar att pojken hade varit placerad på HVB- och Sis-hem och avvikit vid flera tillfällen tiden innan gripandet. Enligt en socialtjänstanställd ska pojkens pappa ha berättat att sonen hade 20 dagar på sig att skjuta någon som kompensation för en skuld. I juli 2023 hade pojken tvångsomhändertagits då frivilliga insatser inte hade räckt till. I förvaltningsrättens dom framgår att han varit aktuell inom socialtjänsten sedan några år tillbaka och att det nu hade kommit in flertalet orosanmälningar kring pojken. Bland annat från polis, som misstänkte att pojken ingick i ett kriminellt nätverk i staden. Fältassistenter hade sett pojken uppehålla sig på en plats där det förekommit "en extremt aggressiv nyrekrytering av barn och unga" och han beskrevs glorifiera kriminalitet och ha en aggressiv attityd mot både polis och sin egen pappa.

Efter att han blivit gripen i Haninge säger hans handläggare inom socialtjänsten att de gärna ser att han ska fortsätta vara häktad eftersom socialtjänsten "kan inte skydda honom då han lyckats avvika från sin placering".

43 Det vill säga enligt socialtjänstlagen.

Föräldrarna

Som en del i att få en bättre bild av de undersökta individernas bakgrunder har Acta Publica även tittat på deras föräldrar. Vi kan konstatera att 34 av 83 har minst en förälder som är tidigare dömd för brott. I 14 fall har minst en av föräldrarna suttit i fängelse. En av dessa har en pappa som är grovt kriminell, en annan har en pappa som är tidigare dömd tillsammans med nätverkskriminella.

18-åring. Fördes utomlands och misstänks ha stridit för IS

Är dömd för delaktighet i planerna på ett sprängdåd inom ramen för höstens interna konflikt i Foxtrot. Han blev tvångsomhändertagen redan 2017 efter uppgifter om att han hade blivit psykiskt och fysiskt misshandlad i hemmet. Året därpå fördes han utomlands av sin pappa och har själv beskrivit hur han tvingades sova på gatan när pappan hamnade i fängelse och hur han också själv senare blev fängslad och inlåst med vuxna kriminella. Uppgifter från Säkerhetspolisen och utrikesdepartementet gör också gällande att han och pappan har deltagit i strider med Islamiska staten (IS) under vistelsen utomlands. När pojken kom tillbaka till Sverige omhändertogs han omedelbart.

I 20 fall har en eller båda föräldrarna varit frånvarande under hela eller en längre del av barnets uppväxt. Vi kan även via olika offentliga handlingar se att det i 29 barns fall har funnits problem runt föräldrarna i form av missbruk, konflikter och våld.

Uppväxt och föräldrar

Siffrorna avser hur många av de 83 kartlagda individerna som har växt upp med respektive omständighet.



*Betyder att en förälder har suttit fängslad någon gång under uppväxten.

Källa: Acta Publica

Pojke. Trodde inte han skulle bli vuxen

När pojken var åtta år så tvångsomhändertogs han för första gången. Han har berättat att pappan slår honom, han är rädd för att gå hem och uttrycker att han inte kommer att bli vuxen eftersom han tror att pappan kommer att döda honom innan dess. Pappan är dömd för brott. Skolan noterar att pojken ofta är väldigt hungrig och han blir mer utåtagerande. Problemen blir värre med åren och han uppvisar "ett allt mer eskalerande kriminellt och socialt nedbrytande beteende". Nu är pojken dömd för mord.

18-åring. Mamman var själv ett barn

18-åringens biologiska mamma hade inte fyllt 13 år när hon fick honom. Pappan var en långt mycket äldre man, som genast försvann utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning hade detta, att en vuxen person har samlag med ett barn under 15, per definition räknats som en våldtäkt. Vårnaden av sonen gick över till en nära anhörig. Mammans liv har kantats av missbruk, psykisk ohälsa och brottslighet. Hennes son står nu åtalad som misstänkt för en stor sprängning tillsammans med flera personer från ett nätverk känt för sitt höga våldskapital.

De dödliga skjutningarna och sprängningarna

Det dödliga våldet i Sverige har haft en ökande trend under 2000-talet och klart är att skjutvapen allt oftare är inblandade⁴⁴. 2022 slogs ett nytt mörkt rekord med 63 dödsskjutningar⁴⁵, vilket var en 40-procentig ökning jämfört med föregående år.

Under 2023 dödades visserligen färre i skjutningar än 2022 – 54 personer – men antalet ligger fortfarande på en klart högre nivå än de senaste åren⁴⁶. En ung kvinna har också mist livet i en sprängning under året som gått. Hon hade nyligen tagit examen som grundskollärare och blev bara 24 år gammal. Dödsfall i sprängningar är mycket ovanliga.

Acta Publica har kartlagt samtliga dödsfall i skjutningar och sprängningar under 2023, för att få en bild av hur stort inflytande de kriminella nätverken har haft på dödstalen. Kartläggningen visar att minst 36 av dödsfallen kan knytas till nätverksmiljön i Sverige. Detta genom att antingen brottsoffret eller den misstänkte gärningsmannen har anknytning till ett eller flera kriminella nätverk, att det är tydligt att brottet har begåtts inom ramen för en gängkonflikt eller att moduset har en tydlig prägel av nätverkskriminalitet. Observera att vi skriver *minst* 36 fall. Det kan vara fler – vi har inte räknat med de ärenden där vi saknar tillräcklig information för att slå fast ett samband.

En hög andel av dödsfallen har skett inom ramen för de konflikter som Foxtrotnätverket har varit inblandade i under året. Polisen angav exempelvis i en rapport från i slutet av november 2023 att det fram tills dess hade dött 13 personer som en följd av den interna konflikten inom nätverket. I vår kartläggning finns även fall som kan knytas till mer lokala konflikter i bland annat Eskilstuna och Västerås.

44 Brottsförebyggande rådet, 2022, Konstaterade fall av dödligt våld. [Länk](#)

45 Av 116 konstaterade fall av dödligt våld, totalt sett.

46 Vår beräkning skiljer sig åt från Polismyndigheten, som redovisar 53 fall. Skillnaden är att vi även räknar med ett mord i Stockholm den 6 december, där åklagaren har bekräftat för [Aftonbladet](#) att skjutvapen har använts.

Dödliga skjutningar och sprängningar 2023

Källa: Acta Publica

Antal döda i skjutningar



per län

Antal döda i sprängningar



per län

Totalt döda i skjutningar:

54 st

Totalt döda i sprängningar:

1 st



Vid minst sex av de skottlossningar som har lett till dödsoffer finns det uppgifter som tyder på att det har rört sig om så kallade felsekjutningar, där någon annan än den egentliga måltavlan har träffats. Så är exempelvis fallet där en 23-årig man dödades i sitt trapphus i Sala backe i Uppsala den 12 september. Klockan var en bit efter fem på morgonen och han var på väg till sitt arbete inom hemtjänsten då han sköts till döds. Han hade ingen koppling till gängkriminalitet, men bodde granne med en släkting till Rawa Majid.

Ett annat exempel är skottlossningen vid tunnelbanestationen i Farsta i södra Stockholm den 10 juni, där en 43-årig man och en 15-årig pojke dödades efter att ha råkat hamna i vägen för automatelden. 43-åringen var fotograf och hade precis varit på en babyshower i Farsta, där han också hade fotograferat. Vänner som var med på festen har

berättat att han hade lite bråttom därifrån, han ville hinna med ett tåg hem till Eskilstuna⁴⁷. Men han kom aldrig längre än till tunnelbanan en liten bit bort. Vännerna som var kvar på festen kunde höra skottlossningen från torget.

Den 24-åriga kvinnan som dödades vid detonationen i Uppsala i september var även hon helt utomstående och utan koppling till gängkriminalitet. Hon bodde granne med en släkting till Rawa Majid som i förhör har berättat att hon inte har haft någon kontakt med Foxtrotledaren på över 20 år. Som tidigare nämnt hade släktingen tidigare under året utsatts för en skottlossning.

Minst fyra av dödsoffren är på mer eller mindre nära håll anhöriga till en person med koppling till nätverksmiljön. Här kan nämnas pappan till en man som i mars pekades ut i tv-programmet Efterlyst som misstänkt för ovan nämnda skjutning mot släktingar till Rawa Majid. Några timmar efter att programmet hade sänts sköts pappan till döds i sitt hem i Tullinge söder om Stockholm. De övriga fallen är mordet på Ismail Abdos mamma och skottlossningen i en villa i Tullinge den 13 oktober, där två kvinnor dödades. De var närstående till en man som i sin tur är anhörig till en framträdande medlem i nätverket Zero, som såväl då som nu sitter frihetsberövad.

Dagen innan, den 12 oktober, hade det också skett en skottlossning i en villa, i en annan del av södra Stockholm. I den dödades pappan i en familj som bär samma efternamn som en man som är kopplad till Jordgubben. Mamman skottskadades.

Två andra mycket uppmärksammade dödsfall inom nätverksmiljön är inte medräknade i denna statistik, då det ännu inte är offentliggjort hur offren har dött. Det rör de två 14-åringar som försvann från Nyköping under sommaren, för att en tid senare hittas döda på två olika platser i Stockholms län. En utredning om mord på pojkarna pågår. Nämnas bör också en lägenhetsbrand i Alby den 4 mars, där en kvinna i 50-årsåldern och en kvinna i 18-årsåldern dog. Branden tros vara anlagd och det finns kopplingar till nätverkskriminalitet. En man som enligt Polisen kan knytas till Vårbynätverket har häktats i sin utevaro misstänkt för grov mordbrand, mord och mordförsök.

47 Expressen, 230614, "Tefamichal, 43, sköts ihjäl vid tunnelbanan i Farsta". [Länk](#)

Trender 2023

För att kunna analysera brottsutvecklingen kopplat till nätverkskriminaliteten i Sverige räcker det inte med att titta på olika siffror. Vi behöver också se till *hur* brotten begicks och av *vilka* om vi ska kunna få en fördjupad lägesbild som summerar 2023. För det finns faktorer som har stuckit ut under året och som kan ge viktiga ledtrådar om nätverkens kapacitet, taktik och sätt att tänka. I detta avsnitt samlar vi därför några av de “trender” som har syns under året som gått, både rörande våldsdådens utförande och hur nätverk har agerat på en helt annan spelplan – sociala medier – för att stärka sitt makt- och våldskapital genom propaganda och desinformation.

Gästspelare för nätverken

I början av februari skriver en 20-årig man från Osby i en gruppchatt på Signal att “om ni behöver att någon blir väckad⁴⁸ skriv direkt till detta kontot privat. Vartsomhelst och vemsomhelst, inga kvinnor annars de finns inga gränser”. En knapp månad senare grips 20-åringen i Farsta i södra Stockholm. Han har då precis skjutit mot en dörr i ett flerfamiljshus.

Den egentliga måltavlan var en 21-årig man som enligt Polisen har anknytning till konflikten mellan Foxtrot och Dalen. Men 20-åringen har skjutit mot helt fel dörr, bakom den bor en familj utan någon som helst koppling till konflikten. Om 20-åringen fick just det här uppdraget via sin “kontaktannons” i gruppchatten är inte helt utrett. Men klart står att han en tid efter att den lagts ut dyker upp 50 mil hemifrån, som fotsoldat åt den ena sidan i den stora gängkonflikten. Och fenomenet där nätverken plockar in individer från helt andra platser i landet för att utföra våldsdåd är något som har förekommit i många fall under 2023.

I de tidigare nämnda mordplanerna på en 24-årig man ur Maynätverket anlätades tre män från Linköping. Vid en kidnappning av en ung man i Salem söder om Stockholm – som utfördes för att locka fram och döda hans kompis som hade stulit ett parti narkotika av Foxtrotnätverket – hade två tonårspojkar från södra Dalarna i uppdrag att vakta brottsoffret. Planen var också att de skulle skjuta ihjäl kompisens om han dök upp,

48 Slang för att döda.

men det gjorde han aldrig⁴⁹. Till Sundsvall kom unga män från Borås, Jönköping, Sölvesborg och Kristianstad för att utföra dåd som skulle skrämja bort Dalennätverket från stadens narkotikamarknad. Listan kan göras lång. Det här är något som också återspeglas i vår granskning av de unga utförarna: nära hälften var skrivna i ett annat län än det där det aktuella brottet utfördes.

Ett annat uppmärksammat tillvägagångssätt har varit hur nätverken har plockat ungdomar från HVB- och Sis-hem som sedan har fått utföra våldsdåd på olika platser i landet. Under slutet av 2023 väcktes åtal kring en händelse i Sundsvall i juli, där tre pojkar – 16, 15 respektive 14 år gamla – enligt åklagaren hade anlitats av Foxtrotsidan för att mörda en man inom Dalennätverkets Sundsvalls-falang⁵⁰. Två av pojkarna hade tiden innan de kom till Sundsvall avvikit från ett och samma HVB-hem. På kvällen den 9 juli hittades pojkarna svårt skadade i olika delar av Sundsvall. 14- och 16-åringen var livshotande knivskurna och när 15-åringen anträffades var han naken och hade vad som har beskrivits som tortyrskador på kroppen. Åklagarens tes är att mordplanerna avslöjades av Dalen-sidan, och att pojkarna därefter kidnappades och misshandlades brutalt. Flera unga män från Dalen-sidan har nu fällts för inblandning i händelsen, och de tre pojkarna bedömdes ha gjort sig skyldiga till förberedelse till mord⁵¹.

I våras skrev en 14-årig pojke på Instagram till en betydligt äldre man från Stockholmsområdet att “jag kan gö vilka jobb som helst”, efter att han vädjat om att mannen ska skynda sig för att hämta upp honom från det HVB-hem i södra Sverige där han är placerad⁵². Pojken fortsätter: “jag har inget att förlora ingen familj walla har inget”. Den äldre mannen svarar att “du kan se mig som din storebror hära vi e familj och vi kmr ta hand om dig mke bra. vi kmr chilla utöver affärer också”. Pojken var en tid senare, den 10 juli, med och utförde mordet på en 33-årig man i Bromma, som var hangarround i Hells Angels. I förhör under utredningen sade 14-åringen att det var han som klättrade upp på en stege på mannens balkong och sköt offret därifrån. Senare tog han tillbaka uppgiften om att han var skytten. Han förklarade att ett skäl till att han först tog på sig skulden var att han på grund av sin ålder inte kunde bli dömd. En så kallad bevistalan har i stället hållits mot honom, som landade i slutsatsen att han var med och mördade 33-åringen. En 20-årig man som

49 Dom i Södertörns tingsrätt, 2023.

50 Mål vid Sundsvalls tingsrätt, 2023.

51 Dom i Sundsvalls tingsrätt, 2024.

52 Förundersökning i mål vid Solna tingsrätt, 2023.

också var med har dömts till livstids fängelse för mordet⁵³. Exakt vem som sköt är inte klarlagt.

Användandet av utförare från andra städer kan ha flera förklaringar. Med tanke på den ökade polisiära bevakning som har funnits på olika riskplatser under året så kan det naturligtvis vara ett rent taktiskt grepp från nätverkens sida. Att undvika att använda lokala och redan välkända personer minskar risken att bli upptäckt och stoppad. På samma sätt reduceras också risken för att de tänkta måltavlorna börjar ana oråd och lyckas komma undan, om man ger uppdragen till obekanta personer.

En annan möjlig förklaring är att det råder brist på lokala förmågor som kan eller vill utföra den här typen av brott. Man har helt enkelt inget annat val än att vända sig till personer utanför de närmaste kretsarna. Även om en fördel kan vara en minskad risk för igenkänning av utförarna är det här tillvägagångssättet förenat med stora nackdelar ur nätverkens perspektiv. De som får uppdragen är ofta unga och kan vara relativt oerfarna inom kriminell verksamhet. De saknar lokalkännedom och kan ha svårt att känna igen den tänkta måltavlan, som de kanske bara har fått se på en bild innan de skickas ut på sitt uppdrag. De är ovana att hantera vapen. Risken för “misstag”, som exempelvis en felskjutning, är helt uppenbar.

Vad gäller barn som plockats från HVB- och Sis-hem så kunde Brottsförebyggande rådet i en nyligen publicerad rapport visa att det inte är ovanligt att barn och ungas kontaktnät växer och att de fortsätter att utnyttjas inom kriminell verksamhet i samband med placeringar⁵⁴.

Just sociala medier har blivit en sorts arbetsförmedling för uppdrag inom den kriminella världen. Inte sällan är det den krypterade appen Signal som används, som i fallet “Rusher”⁵⁵. Det var namnet på en gruppchatt på Signal, med 17 användare varav de flesta var födda 2006 och 2007, där en då 16-årig pojke från Stockholm annonserade om olika brottsuppdrag. I chatten nämns allt från att förvara vapen till “jappingar” – det vill säga att skjuta ihjäl någon. Enligt polisutredningen ser order ut att komma från Foxtrotleden, för att därefter förmedlas vidare av 16-åringen. Bland annat erbjuds 200 000 kronor för den som kan tänka sig att “gå in i en speciell trakt vid ett område och skjut någon [sic!] med gucci keps”.

16-åringen dömdes i slutet av 2023 till tio månaders ungdomsövervakning, för bland annat anstiftan av grovt vapenbrott och stämpling

53 Dom i Solna tingsrätt, 2023.

54 Brottsförebyggande rådet, 2023, “Barn och unga i kriminella nätverk”. [Länk](#)

55 Rush är ett slanguttryck för att göra ett jobb åt någon.

till rån och olaga frihetsberövande. Han har inte åtalats för några av de ovan nämnda morduppdragen men däremot för medhjälp till ett mordförsök i södra Stockholms län. I det fallet ska han i en chatt ha efterfrågat personer som mot betalning kunde spana på en person som senare skulle skjutas, och även ha lämnat över betalning efter att uppdraget var slutfört⁵⁶. Fallet har uppmärksammats i medier, bland annat för 16-åringen bakgrund⁵⁷. Han kommer från en medelklassfamilj med goda ekonomiska förhållanden, långt från utsatta områden och den trångboddhet som man ofta hör om i sådana här fall.

Brutaliteten nådde nya höjder

“När man gör det här, då bryter man en barriär. Det här innebär att alla regler sätts på spel.”⁵⁸

Så beskriver Jale Poljarevius, underrättelsechef vid Polisen i region Mitt, mordet på “Jordgubbens” mamma i Uppsala. Kvinnan, som var i 60-årsåldern, sköts till döds i sitt hem vid ettiden på natten den 7 september, något som har beskrivits som en del i den hämndspiral som uppstod till följd av en intern spricka inom Foxtrotnätverkets toppskikt.

Att ge sig på någons mamma är ett allvarligt brott mot de outtalade regler som finns även inom den kriminella världen. Det här är alltså ett tydligt tecken på att man inom nätverksmiljön i Sverige under 2023 förflyttade gränserna för hur brutal och hänsynslös man tillåts vara. Och det här dådet är inte den enda signalen om den utvecklingen.

Fler fall under 2023 tyder på att anhöriga blev direkta måltavlor för nätverken. Vi har redan nämnt dödsskjutningen av pappan till den man som pekades ut i Efterlyst som misstänkt för en skjutning mot släktingar till Rawa Majid. I Sundsvall fanns planer på att detonera en termosbomb på en balkong som tillhörde mamman till en ledargestalt inom den lokala grenen av Dalennätverket, något som man försökte med två nätter i rad i slutet av januari. Åklagarna i fallet har hävdats att syftet med sprängningen var att döda mamman, för att på så vis komma åt hennes son. I tingsrätten bedömdes dock bevisningen för att det har funnits ett uppsåt att döda som otillräcklig, och händelsen rubricerades

56 Mål vid Uppsala tingsrätt, 2023.

57 DN, 231220, “16-årig medelklasskille beställde gängbrott av jämnåriga”. [Länk](#)

58 Ur Expressens podd “Krimrummet” från den 2 november 2023.

i stället som försök och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Den här utvecklingen har fått anhöriga till kriminella att gömma sig och fly landet, något som flera medier har rapporterat om under året som gått.

Det kan också nämnas att sprängningsförsöken i Sundsvall gjordes på fel balkong, där helt utomstående personer bodde. Just att ge sig på fel adress eller fel person är något som har återkommit under 2023. I vissa fall verkar det ha varit en följd av rena misstag, i andra framstår det som att de inblandade har varit mer eller mindre likgiltiga inför vem som drabbas. Ett känt exempel är en skottlossning i Enskededalen i Stockholm där en 21-årig man med aliaset "Louise Gucci" i chattar instruerar två 15-åriga pojkar att skjuta någon som "ser ut att köra". När inget händer hetsar han pojkarna genom att skriva "Waakkaa någon grabb vemsom.helst" och "WAKKKAAAAA BROR WAKKAA NÅGON". De ska alltså döda någon, vem spelar ingen roll. 21-åringen från Osby, som sköt mot en lägenhetsdörr i Farsta, skrev gång på gång från trapphuset till sin uppdragsgivare att de måste ha gett honom fel namn. Han hittade ingen dörr där det stod samma efternamn som det måltavlan hade, och lägenhetsnumret han hade fått stämde inte heller. Uppdragsgivaren verkade dock inte särskilt bekymrad över det, utan gav honom ett "kör" mot en av dörrarna.

En mycket talande och sorglig konsekvens av denna utveckling är hur boende i ett område utanför Uppsala kände sig nödgade att tejp upp A4-lappar på ytterdörren och garageporten, där det tydligt framgick namn och bild på dem som bor i huset⁵⁹. De råkar bo granne med ett hus där en kriminellt belastad man var skriven, som polisen hade haft bevakning av en tid. Några dagar efter att övervakningen hade avslutats detonerade en sprängladdning vid mannens bostad.

59 DN, 231204, "Grannarna hade fruktat ett attentat i veckor – sen small det". [Länk](#)



Utdrag ur en chatt där hur mycket man kan få betalt för morduppdrag diskuteras⁶⁰. "Kanin" betyder en miljon och "k" står för tusen.

I december väcktes ett åtal mot bland andra en 17-årig pojke, som misstänks ha försökt spränga en bostad utanför Uppsala, där släktingar till "Jordgubben" ska ha bott. I chattar syns hur en okänd uppdragsgivare skriver att huset nog är tomt, "men ja hoppas på att någon ligger och sover där om någon dör på köpet du får 70lax i bonus från mig"

Dessutom har vi sett en sällan skådad hänsynslöshet där våldsdåd har utförts på platser där det har funnits en alldeles uppenbar risk att utomstående kan riskera att drabbas – vilket ju också har skett. Vi har tidigare nämnda skottlossning vid tunnelbanestationen i Farsta eller dödsskjutningen av en 18-åring vid Mälarhöjdens idrottsplats i september, som ägde rum samtidigt som hundratals människor – bland dem tränande barn – befann sig på platsen⁶¹. En del på bara några meters avstånd från brottsoffret. Noterbart är inte bara valet av plats utan även tid på dygnet när vissa av dåden har utförts. Inte sällan har de skett vid tidpunkter då många människor är i rörelse, vilket också det ger en indikation på gränslösheten.

I en polisiär rapport från senhösten 2023 listar Polisen ett antal områden där Foxtrot skiljer sig från andra nätverk som har varit inblandade i kriminella konflikter. Det rör bland annat just brutaliteten, då man gång på gång har utsatt utomstående för livsfara och valet av mål där man medvetet har försökt döda fiendens anhöriga. Polisen

60 Mål vid Östersunds tingsrätt, 2023.

61 DN, 231027, "Så sköljer gängvåldet över alla på idrottsplatsen". [Länk](#)

pekar också på att kretsen av potentiella offer har blivit allt vidare med tiden och att man har sökt bland personer med mycket vag anknytning till motståndarsidan. Även personer man misstänkt har varit inhyrda utförare, däribland barn, har sökts upp och mördats, skriver Polisen.

Nätverkens informationskrig

I mitten av oktober började det cirkulera uppgifter om att en av Rawa Majids närmaste män Mustafa Aljiburi, även kallad Benzema, hade skjutits till döds i en bil i Irak. Uppgifterna bekräftades av båda sidor i den interna Foxtrotkonflikten. Men allt skulle visa sig ha varit en stor bluff.

Några dagar efter det att ryktesspridningen om “Benzemas” död hade inletts började nya uppgifter florerat. Ledande figurer inom Majid-falangen skickade på sina sociala medier-konton ut lockbeten om att det på söndagskvällen den 15 oktober skulle ske en livesändning på Instagram. I inläggen taggades olika medieredaktioner och specifika journalister. En bra stund in i livesändningen dök Mustafa Aljiburi så upp, livs levande med ett guldigt automatvapen i händerna och en rävring på fingret som han tryckte upp mot kameran. Bakom honom stod maskerade och beväpnade män.



Rapartisten Siftyy var en av dem som spred fejknyheten om “Benzemas” död.

“Hörde jag man japp Benzema eller? Jordgubben var är du mannen, vart gömmer du dig?” säger Benzema och fortsätter: “Är det så man kör, vad heter det, man kontaktar aina? Du gav en miljon för du fick en bild på Benzema i handbojor. Benzema har knullat dig”⁶².

Mustafa Aljiburi hävdade i livesändningen att Ismail “Jordgubben” Abdo hade velat få honom mördad, något denne ska ha betalat en miljon dollar för. Genom att iscensätta mordet på sig själv ska Benzema ha lurat Jordgubben på pengarna. Han fortsatte sändningen med att förolämpa olika personer på motståndarsidan och anklagade dem för diverse våldsdåd och för att de gått över gränsen. Han hann också med att hota en åklagare med släktband till Jordgubben innan “showen” var slut. Senare började ett klipp spridas där Benzema sitter i en bil, leende och nerkletad med fejkblod.

Den här livesändningen var något helt nytt. Händelsen har liknats vid en gängens presskonferens och har kallats en del i ett propagandakrig som förs mellan nätverken, vid sidan av våldet. Här är det inte frågan om att verka i det tysta, utan i stället att vara den som hörs och syns mest för att på så sätt framstå som den starkaste parten i konflikten. Det är givetvis ingen slump att nätverken använder just olika sociala medier. Där erbjuds en plattform där man oemotsagt kan nå ut med sin egen berättelse om hur framgångsrik man är. Det är där man kan hitta unga att locka in i kriminalitet och få över på sin sida som utförare. Det serveras bilder och klipp på lyxliv med snabba bilar, drinkar och dyra smycken. Det flashas med sedelbuntar, narkotika och vapen. Väl känt är hur nätverken också har rapartister knutna till sig, som via sina låtar för fram nätverkens propaganda för att locka till sig yngre och visa upp våldskapaciteten. Ett tydligt exempel från i år är rapartisten Fiftyty som tillhör Bronätverket. I början av 2023 gav han ut en rapvideo som inleds med att en Sverigekarta fylls med räv-emojis. Men det är inte bara rapartister som fungerar som “krimfluencers” för nätverken. Även andra nätverksmedlemmar försöker verka som pr-maskiner för sina gruppe-ringar, något som inte minst har varit tydligt kring just Bronätverket.

Varvat med berättelserna om lyxliv finns dock en betydligt mörkare och mer brutal sida. För i propagandakriget ingår också att kunna visa hur man lyckas omintetgöra fienden, och hur illa det kan gå för den som har lirat sig med den andra sidan. Det kan även vara ett sätt att meddela för uppdragsgivaren att ett jobb är utfört. Bara en kort stund efter mordet på Mälarhöjdens IP dök exempelvis ett klipp upp på Tiktok,

62 Japp betyder döda och aina polisen.

filmat inifrån en bil. De skakiga bilderna visar hur en av dörrarna öppnas och hur skott avlossas mot 18-åringen, som ligger på marken och försöker skydda huvudet med sina armar. En makt demonstration som ska ha fått över en miljon visningar innan klippet togs bort⁶³.

Benzema fortsatte under senhösten sin pr-kampanj på sociala medier. Nu var budskapet att han hade startat en egen organisation – La liga – och det han sade kunde inte tolkas på annat sätt än att han hade klippt banden med båda de falanger som hade uppstått efter splittringen inom Foxtrotnätverket. I början av 2024 dödades Benzema, på ett sätt som har kusliga likheter med det fejkade mord som han själv iscensatt några månader tidigare. Han blev skjuten i sin bil i Bagdad, och brutala filmklipp och bilder spreds snabbt från händelsen.

63 Aftonbladet, 231001, "Film på mordet i Fruängen spreds på sociala medier". [Länk](#)

Analys

Det är lätt att bli nedslagen vid en tillbakablick på det år som gått. De grova våldsbrott som har ägt rum har givetvis först och främst drabbat de direkta offren och deras familjer. Deras lidande är enormt. Men det finns också risk för att utvecklingen får långvariga konsekvenser för ett helt samhälle, i form av ökad otrygghet och en känsla av att friheten inskränks på grund av rädslan för att bli nästa utomstående offer. Det är en situation som redan i allra högsta grad har varit närvarande på olika platser i Sverige, hårt drabbade av andra nätverks framfart tidigare år. 2023 har dock på många sätt varit exceptionellt, sett till hänsynslösheten, den geografiska spridningen och intensiteten i konflikterna.

Acta Publica drar flera slutsatser av det som vi har kunnat redovisa i denna årsrapport. En av dem är att relativt få aktörer kan ställa till med mycket stor skada, så länge de har viljan och kapaciteten. Att kunna driva konflikter på den här nivån kräver stora resurser rent praktiskt, som en god tillgång till utförare, vapen och inte minst pengar. Uppenbart har det funnits, även om det tidvis har syntes tecken på att det ena eller andra har saknats. Exempelvis har det varit fall där en och samma person verkar ha fått utföra olika dåd flera dagar i rad. Under hösten blev det vanligare med anlagda bränder, vilket kan tyda på en brist på sprängmedel.

Svensk polis har under året som gått tvingats arbeta oerhört hårt och har enligt egen uppgift kunnat stoppa ett stort antal dåd. Många fall kopplade till nätverksmiljöerna har också relativt snabbt lett till åtal och dom, vilket delvis tillskrivs att polis och åklagare har arbetat på ett effektivare sätt än tidigare med att utreda våldsbrotten. Givetvis ska detta ses som framgångar, men likväl finns en bitter eftersmak. För det går inte att vara nöjd då det har kunnat gå så långt att brotten redan har begåtts, eller varit mycket nära att genomföras. Det borde inte vara när det landar i Polismyndighetens knä som det tar stopp, utan mycket tidigare. Och de chanserna har funnits.

Det har under året lyfts exempel i medier på hur nätverken har lyckats locka till sig individer som inte har förekommit hos Polis och socialtjänst sedan tidigare. Ett omtalat sådant ärende är det tidigare nämnda "Rusher", där Polisen förbryllades av det faktum att en pojke ur medelklassen och med till synes mycket goda förutsättningar i livet

börjat lägga ut grova brottsuppdrag på jämnåriga killar i Signalchattar⁶⁴. Sådana fall finns såklart, det ser vi även i vår kartläggning. Men vi får inte förledas att tro att det här är ett typiskt exempel på hur involveringen i nätverkskriminalitet går till. Att det allt som oftast kommer som en blixtnedslag från klar himmel och att risken är stor att vilket barn som helst, när som helst, kan dras in i den här destruktiva miljön.

För som Acta Publicas kartläggning visat så har över hälften, minst, av de barn och unga som misstänks eller är dömda för att ha agerat utförare inom nätverksmiljön under 2023 redan haft samhällets ögon på sig. Vissa har varit kända av sociala myndigheter och polis under flera års tid. De har haft stora problem i skolan och vuxit upp under svåra förhållanden i hemmet. De har varit föremål för olika insatser, både på frivillig basis och under tvång. Det har med andra ord funnits förutsättningar att fånga upp dessa barn, och bromsa den destruktiva utvecklingen. Ännu fler våldsdåd skulle rimligtvis ha kunnat stoppas, men det har helt uppenbart inte lyckats. Det leder oss till den redan väl kända slutsatsen att insatserna till barn i riskzonen för kriminalitet och annan problematik fungerar allt annat än optimalt, och att samhället inte klarar av att skydda de här individerna mot nätverken. Ytterligare ett tecken på det sistnämnda är att flera brott som tidigare nämnts har utförts av personer som har avvikit från sina placeringar på HVB- och Sis-hem.

Många av dem som ingår i denna kartläggning har begått avskyvärda brott, som de nu helt självklart måste ta sitt ansvar för. Det är lätt att se dem framför sig som monster vid tanken på vad de har gjort och hur mycket skada de har åstadkommit. Utan att på något sätt ursäka deras gärningar bör vi dock ha två saker i åtanke. Dels att de faktiskt är eller nyligen har varit barn, med allt vad det innebär av omognad och brist på konsekvenstänkande. Dels att många av dem har haft mycket svåra uppväxter. Det handlar om individer med många riskfaktorer för och få skyddsfaktorer mot brottslighet. Och det här utnyttjar nätverken.

Vi inser att det är en mycket svår uppgift att stoppa de här ungdomarnas destruktiva utveckling. Hur framgångsrikt det arbetet är handlar dock till stor del om vilka resurser, metoder och verktyg som sociala myndigheter tilldelas, liksom hur väl deras samarbete med polis, skola och inte minst föräldrar fungerar. Klart är att den utveckling vi ser med unga utförare kommer att ställa mycket höga krav på stora delar av samhället de kommande åren.

64 DN, 231220, "16-årig medelklasskille beställde gängbrott av jämnåriga". [Länk](#)

2024

– vad kan vi vänta oss

2024 inleddes något lugnare, i alla fall sett till den intensitet i våldsdåden som präglade hösten. Det ska dock inte tas som intäkt för att resten av året kommer att följa i samma spår. Nya sprängdåd och skjutningar precis innan denna rapport utgivning ger intrycket av att även detta kan bli ett våldsamt år.

Det som dock skulle kunna tala för en nedkylning i konfliktläget är att flera tidigare drivande personer är borta. Flera inom de mest aktiva nätverken under 2023 är frihetsberövade, döda eller verkar hålla sig undan. Var Rawa Majid själv befinner sig är oklart. Under hösten kom rapporter om att han skulle ha gripits i Iran, vad som hänt därefter finns det inga säkra och bekräftade uppgifter om. Rent krasst är det hela också en fråga om ekonomi. Som nämnts är det kostsamt att driva den här typen av konflikter, och det är dåligt för affärerna att behöva lägga sitt fokus där. Kanske kan detta bidra till att stridsyxor läggs ned.

Det hela hänger såklart också på hur framgångsrik Polismyndigheten även fortsatt kommer vara i sitt arbete mot nätverken. Acta Publica bedömer att Polisens nya verktyg i form av preventiv avlyssning kommer att få stor betydelse för möjligheten att stoppa kommande brottsplaner.

Att tidigare mäktiga spelare är borta innebär samtidigt en risk för nya konflikter, då andra aktörer ser en chans att kliva fram och bevisa sig i det maktvakuum som uppstår. Detta är något som exempelvis blev synligt då många ledande figurer försvann i samband med Encrochat- och Anomärendena. Det finns en risk för kaos och nya dåd i kampen om makten.

Det som också talar för en eskalering är att det högst troligt fortfarande finns personer som väntar på ett tillfälle att hämnas tidigare dåd. Flera av de sprängningar som vi sett under början av 2024 talar för detta. Med tanke på de splittringar, nya samarbeten och försök att skapa organisationer som har skett kan man tänka sig att såväl enskilda individer som hela nätverk kan komma att avkrävas ansvar för vilka lojaliteter man har visat under året som gått. Man kan också tänka sig att tidigare mer lokala nätverkskonflikter kommer att ta mer plats framöver. Inte minst då 2023 års stora aktörer tycks ha haft som metod att driva proxykrig via andra grupperingar, där tidigare latent konflikter

har använts för att elda på dem. Detta är något som nu riskerar att leva vidare även detta år.

Den stora frågan är egentligen inte *om* konflikterna och nätverkens våldsbrottslighet kommer att fortsätta, utan *hur*. Trots rapportering om att allt fler söker sig till avhopparverksamhet bedömer Acta Publica risken som stor för att vi kommer att få se många unga utförare även under 2024. Även om det är en vinst för både individerna själva och samhället när nätverkskriminella väljer att hoppa av, står fortfarande alldeles för många i kö för att i stället “hoppa på”.

Gällande den brutalitet som har rått så finns även de inom de här miljöerna som tycker att det har gått för långt. Att en gräns har passerats när man avrättar fiendens anhöriga, skjuter helt utomstående och spränger unga kvinnor till döds. Det skulle kunna tala för att vi ser färre av den här typen av dåd under 2024. Samtidigt bygger den kriminella logiken på att den med störst våldskapital får störst makt. Så när nu dörren har öppnats mot en ökad brutalitet får det ses som mer sannolikt att inget nätverk med ambitionen att växa sig starkt kommer att backa tillbaka.